

Uganda - 8 meith - 22 meind, 2023 – Verslag van bezoeken door de broeders Hilvert Wijnholds en John Redekop.

“Overigens, broeders, bidt voor ons, dat het woord van de Heer zijn voortgang heeft en verheerlijkt wordt” (2 Thess. 3:1)

Met diepe vreugde in ons hart kijken we terug op een gezegende tijd van gemeenschap met een aantal broeders en zusters in West- en Centraal-Oeganda. Het doel van ons bezoek was om ons in het bijzonder te richten op het bemoedigen van de broeders en zusters in verschillende plaatselijke samenkomsten door zowel de bediening van het Woord als enkele persoonlijke huisbezoeken. Daarnaast was er de behoefte om contacten te houden met enkele jeugdgroepen die regelmatige bijbelstudies hadden georganiseerd met enkele plaatselijke broeders als resultaat van de afgelopen jeugdkampen en MAG (Mission Action Group) teams die in januari plaatsvonden.



< Dit is de plaatselijke vergadering in Mairukumi, West-Oeganda, die bij elkaar kwam om bemoedigd te worden door enkele gedeelten uit het Woord van God.

De zuster rechts > kan niet meer praten door een beroerte. Ze kan echter nog wel een paar liederen zingen. De plaatselijke broeders en zusters zitten graag bij haar om deze liederen te zingen.



We hebben ook een samenkomst gehad met de broeders en zusters van de vergadering in Mahango in het Rwenzori-gebergte. Zij daalden af naar een dorp waar wij met de Hilux pickup naartoe konden en regelden daar een tijd voor Woordbediening.



Er was een ontmoetingsplaats geregeld buiten onder een groot zeil ter bescherming tegen de zon. Terwijl we samenkwamen, werd het al snel duidelijk dat er veel andere mensen uit andere dorpen kwamen, zittend op de heuvels aan de rand van de plek waar onze samenkomst plaatsvond, en dat deze samenkomst door de Heer bedoeld was als een om het evangelie te brengen. De Heer gaf het onderwerp van het Lam dat God dat heeft voorzien als de Plaatsvervanger voor ons allen, die onze Redder is. Velen waren zeer aandachtig en we vertrouwen erop dat de Heer groei zal geven.

Veel bijeenkomsten werden buiten gehouden, zoals deze in het Cyanduli gebied en het Kisolholho gebied. Mei is typisch het regenseizoen in Uganda. We zijn dankbaar dat de Heer de regen heeft tegengehouden tijdens alle bijeenkomsten die buiten werden gehouden.

CYANDULI

KISOLHOLHO



Er was wat regen in andere delen van het gebied en 's nachts, maar nooit tijdens een van deze openluchtssessies. **Hij heeft controle over elk detail.**

We zijn de Heer zo dankbaar voor de **heerlijke vrijmoedigheid, kracht en gemeenschap in de bediening** die we tijdens deze dagen en bezoeken hebben mogen ervaren. We zijn ook zeer dankbaar om te zien wat de Heer aan het doen is onder de jongeren.

In januari 2023 hielpen MAG teams, bestaande uit jongeren uit de VS en Canada, met jongerenkampen in Uganda. Op dat moment kwamen verschillende jongeren naar voren met het verzoek om door te kunnen gaan met bijbelstudies, omdat ze zo genoten hadden van de jeugdkampen. Er werden jeugdbijbelstudiegroepen gevormd met steun van plaatselijke broeders en nu **vermenigvuldigt de Heer zijn Woord door de jongeren die deze Bijbelstudies volgen, in aantal te doen toenemen**. We hadden het voorrecht om drie verschillende jongerengroepen te ontmoeten, die allemaal voortkwamen uit de jeugdkampen. In de eerste groep was één jongeman verantwoordelijk voor het samenbrengen van een groep van ongeveer 30 mensen om de Schrift te bestuderen. In de tweede groep deed zich een soortgelijke situatie voor en vroegen jongeren om een schoollokaal waar ze ons konden ontmoeten om naar bijbellessen te luisteren.



De derde groep was hetzelfde, maar deze keer waren er meer aanwezig die ook de jeugdkampen hadden



bijgewoond. Deze jongeren hadden nog steeds de kampboekjes bij zich, en een paar van hen hebben een van de liederen die we in deze boekjes hadden afgedrukt geoefend en voor ons gezongen. Na de laatste les hoorden we dat de officiële plaatselijke vertegenwoordiger van de regering aanwezig was. Na de les vertelde hij ons waarom hij gekomen was. Hij wilde horen wat er aan de jongeren werd onderwezen en richtte zich tot hen met de woorden: "Ik ben het er helemaal mee eens". Hij preeste de jongeren omdat ze de tijd hadden genomen om uit zichzelf te komen en naar het Woord van God te luisteren. Toen wendde hij zich tot de plaatselijke broeders en zei tegen hen: "Ga alsjeblieft door met dit onderwijs aan de kinderen op school tijdens het reguliere programma. Dit onderwijs zou deel moeten uitmaken van ons reguliere curriculum." Ik moest denken aan het vers "Ik heb voor u een open deur gezet, en niemand kan haar sluiten". Openb. 3:8

Als je goed kijkt, zie je dat veel van deze jongeren geen bijbel hebben. Dit is een grote last voor ons hart geworden, omdat we uit eerste hand weten hoe moeilijk het is om jongeren uit te dagen de Schriften te lezen en te bestuderen als ze zelf geen bijbel hebben. Hoe kunnen ze dan leren?

KAMUKUNDA		ST. KIZITO Voc. YOUTH GROUP	
KAMALHA	EDMON	ST. KIZITO Vocational	
HOPE	KIDIMA	ST. KIZITO vocational	
BENIPHEA	MILABU	ST. KIZITO vocational	
ANIKIA	FARIDA	ST. KIZITO vocational	
KARUGHO	CAROLINE	ST. KIZITO vocational	
KARUGHO	IMMACULATE	ST. KIZITO vocational	
STANLINA	MARINA	ST. KIZITO vocational	
MUNINDO	ANNOUY	ST. KIZITO vocational	
RUBE	INNOCENT	ST. KIZITO vocational	
BURA	CATHERINE	ST. KIZITO vocational	
BURA	GLORIA WIMPIRE	ST. KIZITO vocational	

**Do you own your own personal bible ?
Unfortunately, these young people do not!**

De namen aan de rechterkant vertegenwoordigen een aantal van degenen die bij deze bijbelstudiegroepen aanwezig waren en die geen eigen bijbel hebben. Het is ons verlangen en gebed dat de Heer zal zorgen voor fondsen voor bijbels voor Oeganda en Oost-Afrika, zodat het woord van God vermenigvuldigd zal worden in de harten van de vele jonge mensen. Oeganda heeft 48,58 miljoen inwoners, waarvan 77% jonger is dan 25 jaar.



We hebben ook een aantal huisbezoeken afgelegd, waarbij we hebben genoten van de gemeenschap met de broeders en zusters en hen hebben leren kennen in hun familiekring.

< Samen zingen met broer Darius en zijn familie.

Na een korte stop bij het bijbelcentrum > in Kasse, en tijd voor bediening voor de broeders en zusters die aanwezig konden zijn, reisden we terug naar Mukono in Centraal-Oeganda.



Aangekomen in het bijbelcentrum in Mukono bereidden we ons voor op een "mini" jeugdkamp de volgende dag. Ongeveer 50 jonge mensen, allemaal nieuwe contacten, namen deel aan een eendaags jeugdkamp waar we lessen



bestudeerden uit de eerste < drie hoofdstukken van Daniël. Elk van deze contacten wordt nu opgevolgd door plaatselijke broeders.

Onze tijd in Mukono eindigde met een driedaagse conferentie voor ongeveer 100 broeders die nu de verantwoordelijkheid hebben om de dingen die ze geleerd hebben "ook aan anderen te leren".

De bijbelstudies betroffen het boek Richteren met lessen uit de eerste vier hoofdstukken. We brachten een grote kaart van Israël mee waarop de tijd van de Richters stond afgebeeld. Dit bleek erg behulpzaam te zijn bij het begrijpen van de geestelijke lessen uit deze zeer belangrijke tijd in de geschiedenis van Israël, en hoe het ons lessen geeft voor vandaag.

Mukono Bijbelconferentie

Plaatselijke broeders delen in het onderwijs



Gebedsonderwerpen en behoeften:

- Bijbels voor Oost-Afrika
- Voortzetting van het jeugdkampwerk met MAG-teams van Engelstalige jongeren met een oefening voor dit deel van zendingswerk.
- Een betrouwbare voertuig om te gebruiken voor jeugdkamp MAG teams, de voortgaande bezoeken en Woordbediening, literatuurverspreiding.
- Fondsen voor Busia Bible Centre voor de verdere ontwikkeling van het terrein voor conferenties en jeugdkampen. Een slaapzaal is nodig voor deelnemers aan kampen en conferenties, zodat de deelnemers hun nachten niet doorbrengen in een ongewenste en verontreinigende omgeving als ze in guesthouses verblijven.

Hilvert Wijnholds en John Redekop

Bezoeken in de berglandschappen van West-Oeganda



Melodieën van geestelijke liederen leren

