

“Daarom, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze brief” (2 Thess. 2:15)

Elburg, 30 augustus 2014

Geliefde broeders en zusters,

Met grote dankbaarheid tot de Heer kijken we terug op een bezoek in de Verenigde Staten die vorige maand plaats vond. Onze oudste kleindochter, Anne-Christine, die door allerlei werkzaamheden de ticket verdiend had, reisde met ons mee. Ze heeft twee weken meegelopen in de keuken van Mountain View Bible Camp in , de Bijbelconferentie in Grove City bijgewoond en nog een week bij John en Eileen geloged.

Zowel wijzelf als zij hebben tijdens deze reis genoten van de gemeenschap met de familie Pickering (ouders en zonen met hun gezinnen), met vele broeders en zusters, en ook van geestelijke verkwikking.

Bijbelconferentie

De reis begon in Kankakee, Illinois, waar we bij onze vrienden (3 Joh. : 15) John en Eileen Pickering in de plaats Bourbonnais ruim een week logeerden. De dag na aankomst begon in Kankakee een driedaagse Bijbelconferentie > over de tweede brief aan de Thessalonicenzen. We ontmoetten meerdere broeders en zusters die we al kenden van de Bijbelconferenties in Grove City.



Onder hen waren vele broeders en zusters van Nepalese afkomst onder wie meerderen uit New England, een regio in het noordoosten van de VS. De laatstgenoemden hadden we al vaker ontmoet bij bezoeken aan onze kinderen Simon en Hillechien Cross die in Newton, een voorstad van Boston, wonen.

We zijn gedurende deze conferentie gesterkt door het Woord en de gemeenschap met de aanwezige broeders en zusters, zowel degenen die we al kenden als degenen die we leerden kennen. De wereldwijde gemeenschap van de kinderen van God is een kostbare zegen. Hoe meer we vasthouden aan de de inzettingen die we geleerd hebben, hoe meer we deze gemeenschap ook praktisch kunnen genieten.



Broeder Andrew Poots en zijn vrouw Charlotte uit Belfast woonden ook de conferentie in Kankakee bij. Zij bezoeken in de VS regelmatig de broeders en zusters die uit Nepal afkomstig zijn. Een week later troffen we hen weer aan in Cambridge, MA, the thuisvergadering van Simon en Hillechien, waar nu meer dan de helft van de broeders en zusters oorspronkelijk uit Nepal komen. Deze broeders en zusters hebben als gevolg van de grote verschillen tussen het leven en de gewoontes in Nepal en de VS bijzondere hulp nodig. Naast Andrew en Charlotte, worden ze ook door < John en Eileen Pickering bezocht.

Thuisonderwijs

Dit onderwerp heeft altijd al mijn belangstelling gehad en ik vond het dan ook interessant te zien hoe broeder en zuster David en Emmeline Pickering thuisonderwijs verwerkelijkt hebben.

Tijdens ons verblijf in Kameroen van 1975 tot 1983 heeft Jeanette thuisonderwijs gegeven, maar na terugkeer in Nederland bleek het in onze omstandigheden niet mogelijk het voort te zetten.

Ik weet dat er discussies zijn over de voor- en nadelen van thuisonderwijs. Het lijkt me dan ook belangrijk elkaar te herinneren aan de verantwoordelijkheid van de ouders om in gemeenschap met de Heer zelf de juiste beslissingen voor hun kinderen te nemen. Thuisonderwijs is ook niet mogelijk in alle landen en omstandigheden. Maar omdat ik in het algemeen een voorstander ben van christelijk thuisonderwijs, heb ik het op het hart te verwijzen naar informatie hierover op internet, bijvoorbeeld www.allaboutparenting.org/dutch/christelijk-thuisonderwijs.htm. Je hoeft het niet eens te zijn met alle standpunten die op deze site naar voren worden gebracht, maar de Bijbelse onderbouwing (bijvoorbeeld Deut. 4:9-10; 6:6-7) die gegeven wordt, stemt tot nadenken. Temeer omdat thuisonderwijs in Nederland wettelijk is toegestaan.

Raak betrokken

Vorig jaar werden tijdens de Grove City conferentie armbandjes, door één van onze kleindochters gemaakt, verkocht waarvan de opbrengst bestemd was voor sponsorschap van wezen. Broeder John Redekop en andere broeders die Bijbelstudies voor jonge mensen verzorgen, lieten aan het eind van de conferentie de overgebleven armbandjes bij opbod verkopen. Deze veiling leverde een grote bijdrage op voor sponsorschap van de betreffende kinderen in Oost Afrika.

Vorige week schreef John Redekop mij dat er tijdens deze conferentie opnieuw een dergelijke veiling is gehouden met door hem meegebrachte souvenirs uit Mputu, Congo. Met behulp van de website "Aan Alle Volken" werd informatie gegeven over zendingswerk in Oost Afrika en deze keer brachten de jongelui een bedrag van 1.600 \$ bij elkaar voor sponsorschap ! We willen graag de betreffende jonge mensen **hartelijk danken** voor hun grote vrijgevigheid en hen nog eens wijzen op de site : www.all-nations.nl/contact/raak-betrokken/ .

Zo de Heer wil, zal ik van 2 tot 25 september Rwanda en Noordoost Congo bezoeken. Valerie Kleinebenne, een jonge zuster uit Wendlinghausen, DE, heeft een paar maand geleden de wens geuit te helpen in kinder- en jeugdwerk. Zij zal met mij meereizen om drie maanden in Kigali te zijn en drie maanden in Kamembe. Haar reis wordt mogelijk gemaakt doordat ze gedurende haar bezoek bij gezinnen van broeders en zusters zal logeren waar ze voortdurend in gezelschap zal zijn van twee zusters. Ik had in een vorig bericht al eens geschreven dat ik *"erg dankbaar ben voor de groeiende belangstelling van jonge mensen voor het Werk van de Heer in eigen land en elders. Ze stellen hun tijd, energie en eigen middelen beschikbaar om tot zegen voor anderen te zijn."* Dit geldt ook voor Valerie Kleinebenne die in Rwanda regelmatig samenkomsten zal houden met kinderen en jonge zusters en ook zal helpen in een meisjeskamp.

Wilt u bidden voor haar en voor het geplande bezoek van 2 tot 25 september : Bijbelconferentie in Kamembe, bezoeken aan vergaderingen, besprekingen met verantwoordelijke broeders?

We willen u allen hartelijk danken voor uw voorbede en voor de praktische ondersteuning van de afgelopen maanden.

Met hartelijke groet in de Heer Jezus,

Hilvert & Jeanette