

“... Maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt” (Fp 2:2b)

Elburg, 5 mei 2014

Geliefde broeders en zusters,

Na de reizen in Uganda en Noordoost Congo in februari, gaf de Heer in perioden van grote moeheid daarna, bijzondere kracht om allerlei werkzaamheden met betrekking tot zijn werk in Oost- en Zuid-Afrika voort te zetten. Door de genade van de Heer breidt het werk zich uit in meerdere landen in dit deel van Afrika en daardoor ook de correspondentie door middel van e-mails en telefonisch overleg. De mobiele telefoon blijkt zeer nuttig voor regelmatige contacten met verantwoordelijke broeders, hoewel we door de hoge kosten het gebruik moeten beperken tot de meer urgente situaties. Regelmatig contact met verantwoordelijke broeders vindt niet alleen plaats voor en na de reizen, maar ook tijdens de bezoeken in de zes landen waar ik regelmatig kom. Vooral in de afgelopen maanden gebeurde dat vaak tijdens bezoeken in **Zuid-Afrika** (maart) en **Rwanda** (april).

Zuid-Afrika

Van 6 tot 22 maart konden mijn vrouw en ik de vergadering in Randburg bezoeken voor Bijbelstudies over de Filippenzen, en enkele lessen over de tabernakel met een model dat ik had meegebracht. Er vonden ook meerdere besprekingen gesprekken plaats met verantwoordelijke broeders met name over een vergaderlokaal. Op het laatste moment is de verkoop van een zeer praktisch vergaderlokaal dat al langere tijd te koop stond, niet doorgegaan. De fondsen waren toentertijd wel beschikbaar voor dat lokaal, maar nu niet meer door de gestegen prijzen en een andere locatie. Wilt u bidden voor deze behoefte.

We zijn heel dankbaar dat sinds vorig jaar twee Zuid-Afrikaanse broeders deelnemen aan de broodbreking in Randburg (Johannesburg). De ene broeder, Tony Egglestone, was lange tijd bevriend met broeder Edwin Cross. Hij is een belezen broeder met een goede kennis van het Woord. De andere broeder heet Bayoli Lucas, en woont in de township Alexandra. Tijdens mijn eerste kennismaking met broeder Lucas vorig jaar, werd mij opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is zoveel mogelijk kennis op te doen van de geschiedenis en cultuur van landen en gebieden waar we werken. Ik had al een tiental boeken over Zuid-Afrika gelezen en daardoor een beter inzicht gekregen in de denkwijzen van de verschillende bevolkingsgroepen en kort voor de ontmoeting met Lucas las ik nog het boek “Kaffir boy” waarin het leven wordt beschreven van een jongeman die is opgegroeid in de township Alexandra in de tijd van de apartheid. Lucas stelde de kennis van en de belangstelling voor zijn vroeger leven in Alexandra erg op prijs en het schiep meteen een hele goede basis voor ons onderhoud over de Heer en Zijn Woord, met name de waarheid van het

samenkomen tot de Naam van de Heer door alle verlost, ongeacht hun ras, afstamming of cultuur. Het vraagt echte navolging van Christus om in zo'n samenleving bovenstaand vers uit de brief aan de Filippenzen te verwerkelijken. De overdenking van deze brief was erg waardevol, temeer omdat de broeders en zusters die in Randburg samenkomen, uit verschillende landen en culturen komen.

(< vijf broeders van de vergadering in Randburg: 1. Muyamba Marcel (oorspronkelijk uit D.R. Congo) 2. Bayoli Lucas (Alexandra, ZA); 3. Loshima Victor (oorspronkelijk uit D.R. Congo); 4. Tony Egglestone, ZA); Ismael Timbe (oorspronkelijk uit Mozambique).



Graag wil ik hier herhalen wat ik in een eerdere brief ook met u heb gedeeld: in toenemende mate wordt Christus wordt voorgesteld als de Voorouder van een wereldwijde familie of stam waarvan ook de gestorven leden nog deel uitmaken. Volgens hen verbreekt de dood de band met de voorouders niet. Deze blijven in het hiernamaals zorgen voor hun nageslacht door middel van voorbede. Men wordt geacht te bidden voor het zielenheil van ongelovige voorouders die daardoor nog gered zouden kunnen worden. Dit onderwijs dat via vele media wordt gegeven, vindt in toenemende mate ingang omdat het nauw aansluit bij de leefwereld van velen in Zuid-Afrika en elders op het Afrikaans continent.

. Meer dan 80% van de Zuid-Afrikaanse bevolking brengt meer dan driemaal per jaar een bezoek aan sangomas die een enorme geestelijke invloed hebben door middel van hun rituelen en voorouderverering Hun aantal – meest vrouwen - bedraagt minstens 200.000 en hun status wordt officieel erkend.

De broeders en zusters hebben onze voorbede nodig om in zo'n omgeving eensgezind – *eenstemmig met een verschillende culturele achtergrond, maar nu één in Christus* - een duidelijk getuigenis af te leggen. Wilt u ook bidden voor broeder Marcel die vaak gesprekken heeft met mensen die door bovenstaande opvattingen zijn beïnvloed. Ook is er grote behoefte aan bijbelgetrouwe brochures over deze opvattingen en praktijken.

Broeder Albert Nanninga had vorig jaar meerdere lessen gegeven over de tabernakel. We hebben gedurende ons verblijf vragenderwijs dit onderwijs herhaald en verdiept. We genoten van de bijdragen van de plaatselijke broeders en de aandacht van jong en oud, staande rondom het model van de tabernakel.

Broeder Tony Egglestone legde sterk de nadruk op de grote genade die ons bewezen is hierin dat we vrije toegang hebben tot in het heiligdom (Hb 10:19).

Dit draagbaar model van de tabernakel kan makkelijk worden meegenomen naar andere plaatsen. Broeder Lucas werkt al jarenlang onder gevangenen die voorbereid worden op terugkeer in de maatschappij. Onlangs hebben broeder Marcel en hij op verzoek van plaatselijke bestuurders een groep gevangenen bezocht en hen het evangelie verkondigd en traktaten verspreid. De door "Chapter Two" uitgegeven traktaten worden graag gelezen. Binnenkort zullen Lucas en Marcel een dergelijk bezoek maken in Soweto en andere plaatsen. We zijn de Heer dankbaar voor deze nieuwe open deuren naar de eigenlijke bevolking van Zuid-Afrika.



Vanwege het gematigd klimaat kan mijn vrouw mij vergezellen op bezoeken in Zuid-Afrika. < De zusters stellen het steeds weer op prijs wanneer Jeanette meekomt. In persoonlijke gesprekken uiten ze hun zorgen en verwachtingen en worden dan vanuit het Woord geholpen en bemoedigd, soms gepaard met haar eigen ervaringen als moeder en oma.

De samenkomsten worden sinds vorig jaar in het Engels gehouden. Dat was (en is nog) geen gemakkelijke overgang voor de broeders en zusters uit Congo. Maar ze zijn zich allen bewust dat dit nodig is om toegang te krijgen tot de bevolking van Zuid-Afrika. Ze spannen zich dan ook in hun woordenschat van het Engels te

vergroten. De door zuster Abigail Vedder (USA) ingezongen liederen uit de bundel "Geestelijke liederen" helpen hen zeer de melodieën te leren.

Rwanda

Tijdens een tiendaags bezoek in Rwanda vond er in Kamembe in het zuiden een Bijbelconferentie plaats over het onderwerp "Gods volk" (1 Pt. 2:10). Met behulp van meerdere gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament gingen we na wat Zijn volk voor God zelf betekent. We kwamen opnieuw onder de indruk van zijn wens een volk voor Zichzelf te hebben, Hem ten eigendom, en hoe Hij het Zich verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Aan dit volk stelt Hij de indringende vraag: "Nu dan ... wat vraagt de HERE" (zie Deut. 7:6-8; 10:12-15). Een vraag gericht tot zijn aards volk, maar zeker ook nu te beantwoorden door zijn hemels volk.

De conferentie vond plaats in het nieuwe vergaderlokaal van een gebouw waarvan de begane grond en de eerste verdieping worden verhuurd. De huur zal meer dan de helft van de gebruikelijke driemaandelijke budgets dekken. Een goede investering !

We zijn heel dankbaar voor > deze grote ruimte die geschikt is voor de jaarlijkse conferenties, gezinsconferenties en jeugdkampen. Tijdens deze kampen bouwen kinderen en jongelui goede vriendschappen op.

We kunnen de 200 wezen die jaarlijks ondersteund worden, regelmatig met het evangelie bereiken. We proberen ook meer samenkomsten voor hen te organiseren in het Bijbelcentrum, maar zo'n samenkomst kost ongeveer 800 € per keer, vooral door de reis- en verblijfskosten.



De Heer heeft Bijbelstudies van plaatselijke broeders over verloving en huwelijk willen zegenen. Tijdens mijn bezoek in Kamembe vertelden < twee jonge mensen uit verschillende vergaderingen dat ze in juni zullen trouwen. Een ander stel zal zich binnenkort verloven.

Sinds enkele maanden hebben zes broeders toestemming om in drie gevangenissen het evangelie te verkondigen, lees- en schrijfcursussen te geven en Bijbelcursussen te verdelen.

Wilt u bidden voor dit belangrijke werk dat vaak in goede geestelijke contacten resulteert.

We danken u hartelijk voor uw gebeden en praktische ondersteuning van de afgelopen maanden,

Met hartelijke groet in de Heer,

Hilvert & Jeanette Wijnholds