

“Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terechtwijzen en iedere mens leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Hiervoor arbeid ik ook onder strijd naar zijn werking, die in mij werkt met kracht” (Kol. 1:28-29)

Elburg, 25 April 2015

Geliefde broeders en zusters,

Met grote dankbaarheid tot de Heer kijken we terug op het recente bezoek in **Noordoost Congo**. Het hoofddoel van het bezoek was het bijwonen van de jaarlijkse Bijbelconferentie in Mputu. De broeders Larry Stassel en Samir Abadeer wonen deze conferentie ook meestal bij, maar waren deze keer verhinderd. Ik miste hen en hun deelname aan de Bijbelstudies. Maar de Heer voorzag in de kracht die ook de apostel Paul ervoer: “... naar de werking.” Deze trouwe dienstknecht was bereid om onder de gemeenten moeizame arbeid te verrichten. Hoewel ik me zeer bewust ervan ben dat niemand zich met Paulus kan vergelijken, voelde ik me bemoedigd door zijn dienst zoals deze omschreven wordt in de brief aan de Kolossenzen.

Bijbelconferentie :

Gedurende de vierdaagse conferentie overdachten we Kolossenzen >, hoofdstuk 1 en het eerste deel van hoofdstuk 2. Het is erg bemoedigend op te merken dat plaatselijke broeders die aan de besprekingen deelnemen, meer en meer inzien hoe belangrijk de systematische studie van elk Bijbelboek is. Ze hebben het onderwerp van de conferentie voorbereid door o.a. de volgende vragen te overdenken : Wie is de (geïnspireerde) auteur? Wie zijn de geadresseerden? Wat is de relatie tussen de auteur en de geadresseerden ? Wat zijn het hoofdthema en de indeling van het boek of de brief ? En soortgelijke vragen. Het aantal jonge broeders neemt toe en we plannen een conferentie voor een beperkt aantal broeders in oktober. D.V.



Enkele weken voor deze conferentie hebben ze een overzicht van de brief aan de Kolossenzen in het Frans en het Swahili ontvangen die een grote hulp bleek te zijn. We hebben er een paar honderd gedrukt voor gebruik tijdens de conferentie en aan het eind ontvingen ze een beknopt commentaar over deze brief van de hand van Jean Muller.

Op een van de avonden behandelden we het onderwerp: “De Christen en afgoderij” om de nadruk te leggen op de voortreffelijkheid van de Heer Jezus : “...opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen”. Er werd uitgebreid ingegaan op de betekenis van de naam die in Afrikaanse stammentalen voor “God” wordt gebruikt in hun Bijbelvertaling. Meestal verwijst die naam naar een onzichtbaar Opperwezen

die als schepper wordt beschouwd, maar met wie de mens geen directe relatie heeft. Deze “schepper” heeft niet de eigenschappen van de God van de Bijbel. Het was dan ook belangrijk om samen na te gaan welke opvattingen er bestonden (en nog bestaan) in verbinding met de betekenis van de naam die nu voor “God” wordt gebruikt. De bijdragen van broeders uit Rwanda en Uganda waren van grote betekenis om duidelijk te maken dat deze “schepper” van wie men de naam voor God gebruikt vandaag, beslist niet dezelfde is. Integendeel, er is een duidelijke relatie tussen deze “schepper” en het geloof in een onzichtbare wereld waarin het contact met het onzichtbare verloopt via voorouderlijke geesten. Met deze geesten moet rekening worden



gehouden in het dagelijks leven waarbij er ook nog onderscheid wordt gemaakt tussen boze en goede geesten. Wat was het vertroostend voor ons allen, en in het bijzonder voor de broeders en zusters, om de vragen “Wie is God?” en “Wie is de Heer Jezus” vanuit de Bijbel te beantwoorden.

Medische hulp in de nieuwe EHBO post

Broeder Aimé > van de vergadering in Goma is dokter. Gedurende de pauzes van de conferentie onderzocht hij zieke broeders en zusters en gaf hen de benodigde medicijnen. We zijn dankbaar voor de fondsen voor behoeftigen die ons in staat stellen de medicijnen voor deze EHBO-post te kopen. Broeder Aimé heeft een lijst samengesteld van medicijnen die nog niet beschikbaar zijn en we hopen ze te kunnen kopen voor toekomstige conferenties en jeugdkampen.



Bouwwerkzaamheden

We zijn de Heer erg dankbaar voor de fondsen die we voor de organisatie van deze conferentie ontvingen. De broeders en zusters die het bijwoonden, kwamen van steden en dorpen in de driehoek tussen de steden Bunia, Kisangani, en Goma (< zie de kaart). De eerste slaapzaal die we sinds vorig jaar gebruiken, raakte overvol, zodat de plaatselijke broeders de kleine achterzaal van de conferentieruimte als voorlopige slaapzaal inrichten door matrassen op de vloer te leggen. Nu gaan ze verder met de bouw van de tweede slaapzaal: de muren, en het hout voor de ramen, de deuren en de stapelbedden.



Besprekingen

Aan het eind van mijn bezoek vond een bespreking over geestelijke en materiële aspecten plaats met meerdere verantwoordelijke broeders in Noordoost Congo. Deze bespreking bleek erg waardevol te zijn omdat we de oorzaak enkele problemen konden vaststellen en samen de oplossingen vonden in de Schrift.

Wilt u voor deze broeders bidden die in hun woongebieden nog steeds te doen hebben met spanningen tussen verschillende

stammen. (Zie voor meer foto's: www.facebook.com/allthenations.info/photos_stream?tab=photos_albums > Visit in Northeastern Congo, April 2015)

Geestelijke liederen

Aan het eind van elke dag leerden verschillende jonge broeders > melodieën aan van geestelijke liederen in het Swahili o.a. ook nummer 172 die het TEAM van jonge mensen in Januari op de landingsbaan hadden gezongen (zie www.all-nations.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-2014/ > « Nieuwsbrief Noordoost Congo, december 2014 (jeugdkampen, bouwwerkzaamheden, bezoeken ed.» en twee vclips op www.facebook.com/allthenations.info/videos > : “Teaching hymn 172” en “At the end of each day of the Bible Conference in Mputu ... “)

De broeders en zusters van de acht vergaderingen en vele groepen van belangstellende gelovigen in **Uganda** zien uit naar de uitgave van de 200 geestelijke liederen in het Lhukonzo en Luganda. Ze gebruiken nu nog voorlopige uitgaven van een honderdtal liederen in beide talen waarvan er echter veel te weinig zijn. Deze uitgaven van A4formaat zijn geniet en vallen na gebruik van meerdere jaren uit elkaar. Er zijn nu fondsen beschikbaar voor de druk van deze liederen waarvan het gebruik van groot belang is voor het verloop van de samenkomsten. De plaatselijke broeders hebben de laatste revisie gezonden naar de broeder die de laatste correcties zal aanbrengen in de uitgave met muzieknoten. Zodra hij hiermee klaar is, zal met de druk en het verzenden van deze langverwachte liederenboeken worden begonnen.



We willen u allen hartelijk danken voor uw voorbede en steun in de afgelopen maanden.

Met hartelijke groet in onze trouwe, liefdevolle Heer,

Hilvert & Jeanette Wijnholds

PS: D.V. zal Hilvert van 19 mei tot 2 juni Rwanda en Uganda bezoeken.