

“Nu dan, schrijf dit lied op en leer het de Israëlieten, leg het hun op de lippen”
“Zo zegt de HERE, de God van Israël: Schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb, in een boek”
(Deut. 31:19a; Jer. 30:2)

Elburg, 12 december 2014

Geliefde broeders en zusters,

Tijdens mijn bezoek in **Noordoost Congo** in september, vroegen de broeders die een Bijbelcentrum beheren, om een bezoek in hun woonplaats. Ze hadden dit verzoek al vaker gedaan, want het vorig bezoek had meer dan drie jaar geleden plaatsgevonden, o.a. ook door de onveilige situatie in meerdere streken. Vorige maand konden echter alle vijf Bijbelcentra in Noordoost Congo bezocht worden, namelijk in **Bunia, Mputu (Mambasa), Beni, Butembo en Goma.** >

We zijn de Heer erg dankbaar voor het goede verloop van deze reis. Het was niet makkelijk het te organiseren vanwege de afstanden en de telkens terugkerende onveiligheid in de steden Beni, Butembo en Goma.

Bijbelcentra: In elk Bijbelcentrum bevinden zich aparte ruimten voor de samenkomsten van de plaatselijke vergadering, voor regelmatige ontmoetingen in groepsverband met deelnemers van de schriftelijke Bijbelcursussen en voor persoonlijke gesprekken. De verantwoordelijke broeders – meestal twee – hebben dan ook veel werk te verrichten.

In mijn vorige brief had ik geschreven over inleidingen die broeder Thomas in het Bijbelcentrum van Mputu heeft gehouden over de wijze waarop men het beste een Bijbelcentrum kan beheren, zowel in het centrum zelf als daar buiten. Degenen die in de vijf genoemde plaatsen dit werk doen, volgden de inleidingen toentertijd met grote aandacht. Broeder Thomas heeft de serie inleidingen en daaruit voortkomende discussies samengevat in een brochure waarvan een nuttig gebruik wordt gemaakt.

Bijbelstudies en huisbezoeken:

Tijdens deze reis vonden met de broeders en zusters van de plaatselijke vergadering en belangstellenden Bijbelstudies plaats in de vijf genoemde Bijbelcentra. Het aantal jonge mensen dat tot geloof komt en deelneemt aan de broodbreking, neemt toe. Wilt u voor deze jonge gelovigen bidden? Ze hebben dagelijks te maken met vele verleidingen op school en werk.



In **Butembo** hebben we samen < met de broeders Kimimbi (l) en Taha een paar huisbezoeken gemaakt. Veel gezinnen wonen ver van het Bijbelcentrum, maar wonen samen met hun kinderen regelmatig de samenkomsten bij. Graag deel ik met u het levensverhaal van < de oude broeder Simeon (r). Hij legde de nadruk op de genade van God door Wie hij kon - en nog steeds kan - zeggen: “Mijn ogen hebben uw heil gezien” (Lk 2 : 30). Zijn moeder was namelijk bij zijn geboorte in 1939 gestorven. In die tijd had zijn stam nog de gewoonte de baby 's nachts op het graf van de moeder te doden. Een vroedvrouw van

het dorp heeft hem echter in die nacht weggehaald van het graf en verborgen. Later is hij opgegroeid in een christelijk gezin waar hij tot bekering is gekomen.

Broeder Kamate Etienne die metselaar is, kwam door zijn werk in regelmatig contact met broeder Taha, die hem met zijn gezin "tot Jezus" (Jh 1:43) mocht leiden. Zowel hij als zijn vrouw nemen nu ook deel aan de broodbreking. Met zijn jonge kinderen woont hij zoveel mogelijk de samenkomsten in het centrum van Butembo bij. >



Wilt u bidden voor het werk van de Heer in **Beni** en omgeving. Er vonden kort voor mijn bezoek vorige maand bloedbaden plaats in enkele dorpen en in Beni zelf. Op 7 december j.l. vond er opnieuw een nachtelijke overval plaats met meerdere doden. Met de plaatselijke broeders heb ik de afgelopen 20 jaar regelmatig contact over de vaak onveilige situatie in Noordoost Congo, ook met het oog op komende bezoeken. Zij geven dan steeds aan of een bezoek kan doorgaan. We zijn dankbaar dat het in de regio van **Mambasa** al langere tijd rustig is.

Vertaalwerk en alfabetisering

In **Beni** hebben we via de plaatselijke broeders kennis gemaakt met een gelovig echtpaar dat o.a. werkt onder Pygmeeën. Broeder Kivuya Bethuel en zijn vrouw hebben een zeer goede kennis van het Swahili en hebben zich bereid verklaard de commentaren van FB Hole op 1 en 2 Korinthiërs te vertalen.

De twee broeders uit Mayuano, Malisawa Jean Pierre en Mangwasi Paul, die dagelijks in dorpen aan de weg tussen Mambasa en Mayuano broeders en zusters en medebewoners van hun dorpen onderwijs geven in lezen, schrijven en rekenen, hebben 200 kinderliederen vertaald van de bundel "Kom tot Mij" uit het Frans in het Swahili. Daarna zijn ze begonnen met F.B. Hole's commentaren op Johannes en Handelingen waarmee ze nu bijna klaar zijn. Broeder Kitsa Thomas uit Goma reviseert alle vertaalwerk, waaronder ook de eerste vijftig kinderliederen, die hij dusdanig bewerkt heeft dat ze kunnen worden gezongen in de oorspronkelijke melodie. In onderling overleg hebben we er 250 ex. van laten drukken voor gebruik in jeugdkampen, zondagscholen en andere kindersamenkomsten. We hopen later van alle 200 liederen een bundel te kunnen laten drukken.



Jeugdwerk

Evenals in Rwanda en Uganda komt ook in Noordoost Congo het sponsorschap voor scholieren langzamerhand op gang. We ondersteunen in de eerste plaats wezen en kinderen van weduwen. Bij een vorig bezoek bleek < een weduwe met acht kinderen niet voor haar gezin te kunnen zorgen. De vier schoolgaande kinderen moeten door gebrek aan geld thuis blijven.

We zijn erg dankbaar voor de hulp van de zusters **Ellen Meijnen** en **Annemarie Arp**, die de contacten verzorgen tussen de kinderen en de sponsors in de drie genoemde landen (zie : www.all-nations.nl/project/sponsorschap-scholieren/ en www.all-nations.nl/sponsor-een-kind/).

D.V. zullen 3 groepen van broeders en zusters uit vier verschillende landen van 20 december tot 3 januari meehelpen in jeugdkampen in Rwanda (o.a. in Kigali en Kamembe), Uganda (in Kasese / Mpondwe) en Noordoost Congo (Mputu).

Ik heb in de afgelopen jaren in het bijzonder gebeden voor twee

onderwerpen:

- toenemende verantwoordelijkheid van plaatselijke broeders in het geestelijk en administratief werk in de landen die ik regelmatig bezoek, in het bijzonder Rwanda, Uganda, Kenya, Noordoost Congo, Zuid-Afrika en Malawi.
- hulp van (jonge) broeders en zusters uit Europa/Amerika in het geestelijk en praktisch werk in deze landen met als doel : kennisoverdracht o.a. het organiseren van jongens- en meisjeskampen en de juiste didactische voorbereiding en presentatie van de onderwerpen, en het aanleren van o.a. technische vaardigheden. De omgang met leeftijdgenoten brengt ook het verrijkend delen van ervaringen in de wandel met de Heer met zich mee.

In de afgelopen jaren heeft de Heer deze gebeden willen beantwoorden o.a. door de toenemende belangstelling van meerdere jongeren uit Europa/Amerika. Zij hebben kennis genomen van de doelstelling van het werk (zie: www.all-nations.nl/doelstelling/) en de juiste voorbereiding en motieven (zie : www.all-nations.nl/contact/raak-betrokken/).



Lokaalbouw:

Mputu: We zijn heel dankbaar voor het grote Bijbelconferentiecentrum waarin ruimtes zijn voor de jaarlijkse Bijbelconferenties, gezinsconferenties, jeugdkampen en de christelijke boekhandel en een EHBO-post. Van de hierboven genoemde groepen zullen vier jonge broeders technische hulp verlenen bij bouwwerkzaamheden, en het egaliseren van het terrein voor o.a. tuin- en landbouwprojecten. Wilt u bidden voor meer fondsen voor micro-kredieten?

< In Goma hebben we een eigen gebouw waarvan de eerste verdieping wordt verhuurd aan een broeder die het als kantoor gebruikt voor zijn instituut. Zijn studenten wonen regelmatig de samenkomsten v bij. In Bunia, Beni en Butembo huren we een gebouw, waarvan de huur echter regelmatig stijgt. Een eigen gebouw met een verdieping zou de beste oplossing zijn omdat dan de huur van de eerste verdieping gebruikt kan worden voor het werk van de Heer.

Rwanda/Uganda

Besprekingen:

Op de terugreis via de steden Kigali en Entebbe had ik nog gelegenheid voor besprekingen met verantwoordelijke broeders in Rwanda en Uganda. Deze besprekingen met verantwoordelijke broeders bleken zeer nodig en nuttig, vooral met degenen uit Uganda, met wie we zowel geestelijke als praktische aspecten van het werk hebben doorgenomen.

Er is grote numerieke groei maar er zijn te weinig plaatselijke broeders om de jonge gelovigen te voeden met het Woord en de vele vragen over het samenkomen tot de Naam van de Heer te beantwoorden.

Voorbede:

Door dit gebrek aan geestelijke begeleiding ontstaat soms verwarring en verdeeldheid in Uganda, zowel plaatselijk als landelijk. De broeders die daartoe in staat zijn, moeten echter (te) veel tijd vrijhouden voor hun akkers om voor hun gezinnen te kunnen zorgen. Met meer ondersteuning zou het groeiend aantal vergaderingen vaker kunnen worden bezocht en beleerd.

Wilt u daarvoor blijven bidden ?

Zo de Heer wil, hoop ik eind januari in Uganda besprekingen bij te wonen waar geestelijke, praktische en administratieve aspecten van het werk diepgaand zullen worden besproken.

We willen u allen hartelijk danken voor uw voorbede en voor de praktische ondersteuning van de afgelopen maanden.

Met hartelijke groet in de Heer Jezus,

Hilvert & Jeanette



(Klik voor meer foto's van deze Bijbelcentra: www.facebook.com/allthenations.info/photos_stream?tab=photos_albums)