

“En Hij zei tot mij: Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Kor. 12:9)
“Jij dan sterk je in de genade die in Christus Jezus is” (2 Tim. 2:1)

Elburg, 2 juni 2016

Geliefde broeders en zusters,

Met grote dankbaarheid tot de Heer kijken we terug op de bezoeken die in de afgelopen maanden in **Noordoost Congo, Uganda** (in december, februari en april) en **Zuid-Afrika** (in maart) konden plaatsvinden. U hebt in eerdere berichten gelezen dat deze bezoeken mogelijk werden doordat Charlotte Jeannin-Gantet bereid was bij mijn vrouw in Zurich te blijven. De duur van elk bezoek was voldoende om die geestelijke en materiele aspecten van het werk te bespreken die niet per email of telefoon doorgenomen kunnen worden. Ook vonden er Bijbelconferenties en bezoeken in vergaderingen plaats.

Noordoost Congo

In december vonden voorbereidende besprekingen plaats met het oog op:

- een jeugdkamp voor jongens/jonge broeders in Mputu en een andere voor meisjes/jonge zusters voor de regio tussen de steden Bunia, Butembo en Kisangani in dezelfde maand,
- een jeugdkamp voor jongens/jonge broeders in de stad Goma voor de regio tussen de steden Goma, Mweso-Kitshanga en Minova.
- een Bijbelconferentie en bouwactiviteiten in Mputu in februari.

Jeugdkampen

De jeugdkampen werden gehouden door broeders en zusters uit de betreffende regio's. We zijn dankbaar dat de deelnemers deze keer veilig konden aankomen en terugreizen. Er zijn meerdere rebellengroepen actief in hun woongebieden die regelmatig plunderen en moorden. In Mambasa/Mputu is het nog veilig genoeg om conferenties en jeugdkampen te organiseren.

In Mputu werd in het eerste kamp met 160 deelnemers het leven van Daniel en zijn vrienden overdacht en in het tweede het leven van Rebekka. De broeders **Mikoso Nick** en **Nicolas David** (uit de stad Kisangani), **Kambale Pascal** en **Esimo Sindano Daniel** (uit de stad Bunia), **Bay Maurice** (uit het dorp Mayuano) en **Kimimbi Danieli** (uit de stad Butembo) hebben de vele praktische lessen uit het leven van

deze vier godvruchtige jonge mensen doorgegeven. Broeder Mikoso Nick is arts en kon dan ook meerderen helpen die aan een ziekte leden bij aankomst of tijdens het kamp ziek werden. De nieuwe EHBO-post op het terrein bewijst goede diensten tijdens conferenties en jeugdkampen.

Zuster **Abay Victorine** uit Mputu werd geholpen door vier andere zusters om uit Rebekka's leven te leren wat navolgenswaardig is voor een meisje/jonge zuster (140 deelneemsters) en wat niet. Er werd een speciale presentatie gegeven over de oorsprong, de verontreiniging, de verschijnselen, de gevolgen en het voorkomen van soa's, om de jongeren bewust gemaakt hebben op hun hoede te zijn voor seksuele losbandigheid. In hun evaluatieverslag hebben deze

zusters benadrukt dat ze de hulp van zusters uit Eutopa, die deze keer niet konden komen, erg hebben gemist. Op de websites www.all-nations.nl en www.facebook.com/allthenations.info vindt u foto's van deze kampen.

In Goma [^] was het onderwerp van de Bijbelstudies: “het plan van God in het leven van Jozef”. Broeder **Kitsa Thomas**, één van de organiserende broeders, heeft een verslag en foto's gestuurd, die u kunt vinden op [boven genoemde websites](#). In dit verslag wordt met nadruk gevraagd te bidden voor een



blijvende zegen voor de deelnemers en voor bezoeken aan diegenen die in afgelegen plaatsen wonen.

Bijbelconferenties

We zijn heel dankbaar voor de zegen die de Heer gaf tijdens de Bijbelconferentie in Mputu waar we met honderden broeders en zusters drie dagen lang het Woord van God overdachten. Het onderwerp was “dienst in huwelijk en gezin, van jonge mensen en kinderen” en dat steeds in verbinding met de Gemeente. Op zondag kwamen ook vele bewoners van omliggende dorpen zodat het aantal aanwezigen opliep tot over de 700. De bouwwerkzaamheden daarna verliepen voorspoedig zodat we over enige tijd volledig gebruik kunnen maken van alle gebouwen van het “Bible Conference Center” in Mputu. Broeder John Redekop heeft een verslag geschreven over het bezoek in februari dat u ook kunt vinden op [bovengenoemde websites](#), inclusief een serie foto's.

Mijn bezoek in april in Noordoost Congo werd gecombineerd met een bezoek in Uganda. De heenreis ging dan ook via Kasese in West-Uganda en vandaar met broeder **Musubao Taha** en **Kabaya Godfrey** naar Beni en Mputu. Na een vermoeiende reis met twee lekke banden en een kokende radiator kwamen we veilig aan in Mputu. Daar ontmoetten we broeder **Kenekene Olivier** uit Kinshasa, die gekomen was om



een serie Bijbelstudies voor broeders uit de hele regio over de bedelingen bij te wonen. Ik ben erg dankbaar dat hij en andere broeders deze studies konden houden, omdat ikzelf door omstandigheden verhinderd was. De broeders die deze studies hadden bijgewoond, vertelden mij dat ze zich door de wijze waarop het onderwijs werd gegeven, zeer betrokken voelden bij de Bijbelstudies en veel geestelijk voedsel en inzicht hadden ontvangen. Ik ben de Heer erg dankbaar voor de geestelijke gaven die hij meerdere plaatselijke broeders schenkt.

Broeder Kenekene Olivier woonde ook de bespreking bij van verantwoordelijke broeders in Noordoost Congo. Zijn kennis en inzicht waren van veel nut bij het opstellen en indienen van officiële documenten.

Bijbels en christelijke lectuur

We zijn erg dankbaar voor fondsen voor lektuurwerk die ons in staat stelden 20.000 Congo-Swahili Bijbels bij uitgeverij Jongbloed te laten drukken in samenwerking met een uitgever in Canada, die 60.000 ex. nodig had. De kostprijs per stuk werd daardoor veel lager, namelijk 3,25 €. Ook werden meerdere Bijbelcommentaren en brochures over verschillende onderwerpen in het Frans, Engels en Swahili (o.a. “Een Brief voor jou”) gedrukt en samen met de Swahili Bijbels in een container via Uganda verstuurd. Halverwege volgende maand wordt de container in Mukono verwacht. Wilt u bidden dat er bij de inklaring geen vertraging optreedt. Binnenkort verwachten we de brochure “Huis van Go(u)d” in het Swahili te kunnen laten drukken.



Uganda

Bijbelconferentie

Na de conferentie in Mputu in februari, namen de broeders Larry Stassel en Samir Abadeer nog deel aan een Bijbelconferentie in Mukono dat een uur rijden van de hoofdstad Kampala ligt. De Heer heeft de overdenking van Fp 2 en 3 in vele opzichten gezegend. Er vond echter een incident plaats waardoor de conferentie dreigde verstoord te worden. De Heer heeft dat echter verhinderd en de conferentie kon goed worden afgesloten. Wilt u bidden voor alle broeders in Uganda die een dienst voor de Heer doen in meerdere delen van het land. We zouden meerdere namen kunnen noemen, maar beperken ons tot broeder **Ssemutereke Deo**. Hij is erg ijverig in de dienst van de Heer, zowel in de verkondiging van het evangelie als in onderwijs over de gemeente en andere Bijbelse onderwerpen. Er zijn helaas anderen die “Christus prediken uit afgunst en twist”, (Fp 1:15), en daardoor het werk schaden, in het bijzonder de dienst van broeder Deo. Wilt u vurig bidden dat hij bewaard wordt, zowel lichamelijk als geestelijk, en zijn zegenrijke dienst kan voortzetten?

De plaatselijke broeders zijn erg dankbaar voor de giften waarmee het gebouw van het Bijbelcentrum in



Mukono gekocht kon worden. De beide broeders konden daar overnachten, maar de tent waarmee de vergaderzaal vergroot zou worden, was niet beschikbaar. De conferentie vond dan ook in een gehuurd gebouw plaats. Vier broeders uit **Kenya** hebben deze conferentie ook bijgewoond en daarna van de broeders **Kabaya Godfrey** en **Kitsa Thomas** (uit Goma, Congo) onderwijs gehad in boekhouding. Dit onderricht leverde goede resultaten op voor de boekhouding van deze broeders in hun eigen land, Kenya.

Larry en Samir hebben tijdens hun bezoek ook nog meerdere vergaderingen bezocht.

Besprekingen

Voor mijn bezoek in april had ik broeder **Kabaya Godfrey** gevraagd voor vervoer te zorgen van Kampala naar Kasese en Mpondwe bij de grens met Congo. Broeder Godfrey staat altijd klaar om een praktische dienst te bewijzen aan broeders en zusters. Dat stelde mij in staat veel materiaal voor zowel Uganda als Noordoost Congo mee te nemen zoals 120 Megavoice luisterbijbels op zonne-energie in Swahili, Lhukonzo en Luganda, en 5 Megavoice luidsprekers op zonne-energie. Ook kon ik twee generatoren en bijbehorende opvouwbare zonnepanelen meenemen die als micro-krediet ter beschikking worden gesteld. De draagbare > generator heeft twee USB-uitgangen, een 12 V- en een 220 V-uitgang. In afgelegen dorpen waar geen stroomvoorziening is, kunnen jongere broeders daarmee een inkomen genereren en de micro-krediet in kleine maandelijkse bedragen terugbetalen (www.all-nations.nl/project/mikrokrediet/).



In Kasese vonden de jaarlijkse besprekingen plaats van de stichting "Promotion of Christian Literature and Aid Service". We bespraken vele materiele en geestelijke aspecten van het werk in Uganda in het nieuwe Bijbelcentrum dat oorspronkelijk diende voor bewoning en kleine winkels. De verbouwing is dusdanig gevorderd dat de plaatselijke broeders het in gebruik konden nemen. De jonge broeder **Muhindo Paul** draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor dit Bijbelcentrum. We hopen de verbouwing af te ronden in de komende maanden, waarbij ook 2 of 3 kleine winkels beschikbaar komen voor hen die we met een micro-krediet kunnen helpen.

Wilt u met name bidden voor jonge broeders in Kasese en omgeving die de Heer graag met ijver dienen. Ze hebben wijsheid en afhankelijkheid nodig in hun ijver en ook om stand te houden t.o.v. ouderen die door hun ongeestelijk gedrag het werk schade toebrengen. Dit standhouden is verre van makkelijk in de verhouding jongeren- ouderen en in familiebetrekkingen (zie voor foto's [bovengenoemde websites](#)).

Bijbelconferentie

In Mpondwe, een plaats bij de grens met Congo, vond een driedaagse Bijbelconferentie plaats over Fp 2 en 3. Ik kon alleen het begin van deze conferentie bijwonen en was dan ook erg dankbaar dat de broeders **Mukama Gérard** (Kamembe, Rwanda) en **Kitsa Thomas** (Goma, Congo) plaatselijke broeders



zoals o.a. **Ssemutereke Deo**, **Ddungu Daniel** en **Muhindo Paul** hielpen om de vele praktische lessen van deze hoofdstukken door te geven.

Met de broeders Mukama Gérard en Kitsa Thomas kon ik nog een bespreking hebben over de voortgang van het werk in hun land en/of regio. Beide broeders maken regelmatig reizen in eigen en naburige landen om Bijbelconferenties bij te wonen en vergaderingen te bezoeken. Ze dragen ook veel bij tot vertaling van christelijke lectuur in meerdere talen. Broeder Thomas die een begaafde vertaler is, zou dit werk meer willen doen, maar hij heeft soms problemen met zijn gezondheid. Broeder Gerard was een grote hulp bij de totstandkoming

van de bundels "Geestelijke Liederen" in het Lhukonzo (West-Uganda) en Luganda (Centraal-Uganda). We zijn broeder Luc-Etienne Brachotte zeer dankbaar voor de tijd en energie die hij gestoken heeft in de

correcties en lay-out van deze bundels. Binnenkort zullen ze worden gedrukt en naar Uganda verstuurd. Het gebruik van deze liederenbundels in de samenkomsten van de plaatselijke vergaderingen, tijdens Bijbelconferenties en in de huizen zal tot grote zegen zijn.

Zuid-Afrika

Tijdens mijn bezoek hebben broeder **Muyamba Mangu Marcel** en ik een drukkerij bezocht in de plaats Alberton bij Johannesburg om een offerte te vragen voor de herdruk van tractaten en brochures, voorzien het adres van het Bijbelcentrum in Blairgowrie/Randburg. De prijzen waren heel redelijk en drukwerk ter plaatse bespaart veel transportkosten. We hebben dan ook de volgende tractaten laten herdrukken die nu vooral door broeder **Baloyi Lucas** uit **Soweto** worden verspreid of in persoonlijke gesprekken overhandigd: 10.000 ex. "Behold, now is the day of salvation", 10.000 ex. "Serious things tomorrow", 10.000 ex. "Something missing in your life", 5.000 ex. "How to read and study the Bible" 5000 "A letter for you" en 5.000 "Children's Guide. De laatste twee zullen worden gebruikt voor nog te organiseren jeugdkampen voor jonge mensen en kinderen.



De manier waarop broeder Baloyi Lucas tractaten verspreidt, herinnert mij aan broeder **Ishmael Guija Timbe** uit Matola/Maputo, Mozambique, die regelmatig de stad in gaat om mensen aan te spreken en tractaten te verkondigen. Wilt u bidden dat ook andere broeders in Blairgowrie/Randburg meer tijd besteden aan het verspreiden van tractaten om daardoor contacten leggen met de bewoners van hun woonomgeving.



Broeder Baloyi Lucas schreef in een recent verslag dat hij op weg van huis naar het Bijbelcentrum in Blairgowrie dagelijks in taxi's, treinen en bussen tractaten verspreidt en gesprekken aanknoopt om het evangelie te verkondigen. Hij verspreidt ook regelmatig tractaten in Soweto en de township Alexandra, waar hij is opgegroeid is. < Hij heeft onlangs de brochure "Vergaderd tot de Naam van de Heer Jezus" (van E. Cross) vertaald en laten corrigeren in het Zulu. Nu is hij begonnen aan de vertaling in het Zulu van de brochure "Huis van Go(u)d".

In de afgelopen jaren heeft hij veel gewerkt onder daklozen, in gevangenissen, kindertehuizen en drugs- en drankverslaafden in Soweto en elders. Dit werk zet hij voort met behulp van de nieuwe tractaten waarop het adres staat van het Bijbelcentrum in Blairgowrie. Hij hoopt dat de brochure over het samenkomen spoedig gedrukt zal worden om het te geven aan hen die in gesprekken belangstelling tonen voor dit onderwerp. Met de andere broeders van de vergadering in Blairgowrie deelt hij zijn ervaringen en stelt hun inbreng op prijs.

We willen u allen hartelijk danken voor uw voorbede en steun in de afgelopen maanden.

Met hartelijke groet in onze trouwe, liefdevolle Heer,

Hilvert & Jeanette Wijnholds