

Elburg, 18 juli 2024

Geliefde broeders en zusters,

Vorige maand vonden de tweedaagse jaarlijkse besprekingen plaats van broeders die administratieve verantwoordelijkheid dragen in Rwanda en Uganda. Deze besprekingen zijn belangrijk, omdat de jaarstukken volledig en tijdig bij de betreffende instanties moeten worden ingeleverd.

Ik ben dankbaar dat ik ondanks grote vermoeidheid deze besprekingen heb kunnen bijwonen en tevens een driedaagse Bijbelconferentie in Kigali, Rwanda. Op de heenvlucht heb ik een tussenstop in Nairobi gemaakt om gedurende het weekend van 14 – 16 juni < de kleine vergadering in deze stad te bezoeken. De broeders Mtavi Charles en Onyango Richard uit Mombasa waren ook gekomen om 250 liedbundels in het Swahili, die ik meegenomen had, op te halen. Tevens hadden ze een bezoekprogramma voor Nairobi, Tala en Busia gepland.

Nairobi

< De broeders en zusters, die in Nairobi samenkomen, leven in de sloppenwijken **Kibera** en **Mathare**. Ik had hen daar willen

bezoeken, maar de broeders raadden het af vanwege veel voorkomende roof en moord, met name door bendeleden . De broeders en zusters in deze sloppenwijken hebben veel gebed nodig. Ze werken heel hard om rond te komen en hebben nauwelijks reisgeld voor de samenkomsten. We zijn dan ook dankbaar voor de praktische steun die we hen kunnen geven. De broeders uit Mombasa kunnen wel huisbezoeken in deze sloppenwijken maken, en ook Christelijke lectuur in de wijken en in scholen verspreiden. Deze broeders leggen gemakkelijk contacten met de bewoners van sloppenwijken, zowel in Mombasa als in Nairobi, zoals broeder Richard Onyango in de sloppenwijk Mathare.



Sloppenwijk Kibera (broeders Norman en Richard)



Brother Rono's huis in Kibera

Rwanda

De jaarlijkse bespreking van de broeders die administratieve verantwoordelijkheid dragen, verliep goed. Alle jaarstukken werden samen doorgenomen, boekhoudkundige informatie werd gedeeld en vragen werden beantwoord. Ik ben elke keer weer dankbaar voor de broederlijke wijze waarop deze besprekingen in harmonie verlopen.



Jaarlijkse bespreking



Bijbelconferentie in Kigali



Bijbelconferentie in Kigali



Bijbelconferentie in Kigali

Tijdens een driedaagse Bijbelconferentie in Kigali werd de eerste brief aan Timotheüs behandeld. Vooraf had broeder Mukama Gerard de vertaling van F.B. Hole's commentaar op deze brief in het Kyniarwanda vertaald. Aan elk hoofdstuk waren vragen toegevoegd die dusdanig waren geformuleerd dat de antwoorden in de Bijbel moesten worden opgezocht. Het commentaar van FBH was tevens een hulp om de vragen te beantwoorden. Elke dag hadden de broeders en zusters een groepsgewijze bespreking over deze vragen.



Groepsgewijze besprekingen



Groepsgewijze besprekingen



Zes broeders uit Noordoost Congo konden de Bijbelconferentie in Kigali bijwonen, namelijk twee broeders uit Goma / Minova, en vier broeders uit Mputu / Butembo. We zijn zeer dankbaar dat de Heer hen bewaarde op de heen- en terugreis door een gebied waar voortdurend aanvallen van rebellen plaatsvinden. Ze hebben tijdens de conferentie bijzonder genoten van de praktische gemeenschap met de andere broeders en zusters. Tijdens de pauzes had ik veel gelegenheid om mij met hen te onderhouden. Onze gesprekken leidden tot wederzijdse bemoediging in onze trouwe Heer.

Het gebied waarin Goma en Minova liggen, heb ik al langere tijd niet kunnen bezoeken door de voortdurende beschietingen. In de nieuwsbrief [240322 Verslag van bezoeken in Uganda en Noordoost Congo](#) [[klik op de virusvrije link](#)] hebt u kunnen lezen dat na drie jaar weer een bezoek in Mputu / Mambasa mogelijk was. De broeders uit Goma / Minova zouden graag weer conferenties in hun woongebied of in Mputu willen bijwonen. Wilt u bidden dat de Heer dit mogelijk maakt?



De gevaarlijke oversteek van het Kivumeer (van Minova naar Goma)



Gesprekken met de broeders Gilbert (Goma) en Héritier (Minova)



Gesprekken met de broeders uit Mputu en Butembo



De broeders Kimimbi (Butembo) en Gilbert (Goma)

Uganda

De jaarlijkse bespreking in de plaats Mukono, van de broeders die administratieve verantwoordelijkheid in Uganda dragen, verliep op dezelfde broederlijke en harmonieuze wijze als in Rwanda. Door de genade van de Heer verlopen deze besprekingen van broeders van verschillende culturen en talen in eigen land, dusdanig dat we elke keer een bespreking kunnen afsluiten met gezamenlijke dank aan Hem die ons tot medewerkers van elkaar heeft gemaakt. Niet alleen in **Uganda** en **Rwanda**, maar ook in **Noordoost Congo**, **Kenia** en **Zuid-Afrika**.

Aan het eind van de bespreking over administratieve onderwerpen in Mukono, wisselden we nog van gedachten over het geestelijk werk in Uganda. In de afgelopen jaren hebben we vaak vele aspecten van dit werk besproken, waarvan enkele deze keer nog eens werden **herhaald en benadrukt**:

- De Heer roept Zijn arbeiders, in hun eigen woongebied, in hun eigen land en, als Hij het wil, ook elders.
- In de afgelopen paar jaar zijn er veel nieuwe vergaderingen ontstaan in Uganda. We benadrukten dat er een grote behoefte is aan onderwijs over Bijbelse basisonderwerpen (het normale christelijk leven in hùn omstandigheden) in vergaderingen, alsmede herhaling van onderwijs over 1 Cor. 10 en 11. Er is veel wijsheid en afhankelijkheid van de Heer nodig om de ware behoeften in een bepaald land te (leren) kennen. Ik herinnerde de broeders in Uganda aan een advies dat broeder Siegfried Nick en ik voor ons vertrek naar Kameroon op 9 januari 1975 ontvingen van de broeders Jakob Graf, Hand Gschwind en Harm Wilts: "Bezoek de **bestaande** groepen en wacht nog met het leggen van nieuwe contacten".
- PCLAS (Promotion of Christian Literature and Aid Services) heeft alleen administratieve taken en beheert roerende en onroerende goederen. PCLAS of een lid ervan heeft geen enkel gezag in plaatselijke vergaderingen.
- **Oproep**: Wilt u bidden voor de broeders die een groot deel van hun tijd besteden voor het werk van de Heer in eigen land? Zijn er jonge broeders en zusters en echtparen, actief voor de Heer in eigen land?

Vraag je / vragen jullie je biddend af of de Heer je ook in Uganda wil gebruiken?

Lees dan eens: www.all-nations.nl/raak-betrokken/ en www.facebook.com/MissionActionGroupAfrica/

Via deze nieuwsbrief wil ik graag mijn hartelijke dank uitspreken voor uw gebeden en voor de praktische steun voor het werk in Oost- en Zuid-Afrika.

Met hartelijke broedergroet in onze trouwe Heer

Hilvert Wijnholds

Ik voeg nog enkele foto's bij



Zuster Kayiganwa Godelive is dagelijks in het Bijbelcentrum in Kigali. Ze heeft veel contacten met kinderen en jongeren. Samen met zuster Kamagaju Winnifred is ze verantwoordelijk voor het werk met gesponsorde kinderen



De Bijbelconferenties in Rwanda vinden sinds vorig jaar in het Bijbelcentrum in Nyamata plaats. Op de eerste verdieping is slaapruijnte voor de zusters en de zaal op de begane grond is groot genoeg voor de conferentie



In Nyamata is er ook voldoende ruimte voor de zusters of zelf de maaltijden te bereiden. De broeders brengen vooraf voldoende brandhout en voedsel. De verblijfkosten en andere uitgaven zijn daardoor behoorlijk verminderd.



Het Bijbelcentrum in Kigali met christelijke lectuur in het Kyniarwanda, Engels en Frans



Aan weerszijden van het Bijbelcentrum in Nyamata is dit bord bevestigd, dat 's nachts verlicht wordt met een lamp op zonne-energie.