

Verslag van een reis naar Oost-Afrika

De Heer maakte het Samir Abadeer, Wael Eskander en Larry Stassel mogelijk de recente reis te maken naar Afrika met bezoeken in Mputu, Mambasa, D.R.Congo; Siaya, Kenia en Busia, Oeganda. De Bijbel conferenties in deze plaatsen waren zeer gezegend en bemoedigend. Reizend van onze huizen in respectievelijk Wausau, WI; Toronto, Canada en Charlotte, NC, kwamen we laat in de avond van 10 april in Entebbe, Oeganda, aan.

We ontmoetten daar Hilvert Wijnholds uit Nederland en Kitsa Thomas uit Goma, D.R.Congo voor het ontbijt en om ons voor te bereiden op MAF-vluchten naar D.R.Congo waar we net na 12 uur op 11 april aankwamen.

(Zie "180505 Bericht Noordoost-Congo en Rwanda" voor informatie over de conferentie op Mputu)



Op maandag 16 april zijn met vluchten van MAF teruggereisd naar het guesthouse in Entebbe, waar we nog een nacht hebben doorgebracht. We werden bij het ontbijt begroet door de broeders Ssemutereke Deo, Ddungu Daniel en broeder Noah, die onze chauffeur was voor de rest van onze reis.



De broeders Hilvert en Kitsa gingen naar Rwanda. De rest van ons reed door naar Oost-Oeganda, met een stop in het Bijbelcentrum in Mukono, waar we broeders begroetten. Tegen het einde van de middag kwamen we aan bij de grens met Kenia. Broeder James van Busia kwam ons tegemoet en begeleidde ons bij de grensformaliteiten tussen Uganda en

Kenia. Daarna gingen we verder naar Saiya in West Kenia waar we broer Festus Oguna ontmoetten.

De broeders Muigai Waweru, Norman Omwenga en Richard Genga uit Mombasa, Kenia kwamen samen met de plaatselijke broeders en zusters uit Siaya bijeen in een gehuurde nabijgelegen zaal voor de tweedaagse Bijbelconferentie (18-19 april). We werden vergezeld door andere plaatselijke broeders en zusters uit het Siaya district voor Bijbelstudies over de brief van Judas.

Tijdens de overdenkingen werd goede belangstelling getoond en tijdens de maaltijden werden goede gesprekken gevoerd met verschillende broeders en zusters. Ongeveer 25 van ons waren aanwezig op woensdag en 30 op donderdag.

We keerden in de middag van de 19e terug naar Busia, Uganda, voor de Bijbelconferentie die daar op de 20e begon. We hebben in Johannes 13, 14 en 15 de "Dienst in de bovenzaal van onze Heer" overdacht



(de hoofdstukken 16 en 17 zullen tijdens een latere Bijbelconferentie worden behandeld).

De reactie van de plaatselijke gelovigen is zo bemoedigend. De aanwezigen komen uit vele dorpen en plattelandsgebieden rond Busia in Kenia en Oeganda. Broeder James heeft een radioprogramma gehad waarin hij het evangelie predikte en waarheden uit Gods Woord deelde, waardoor velen contact met hem opnamen voor meer informatie. Zijn bezoeken aan deze gebieden zijn gebruikt om de geestelijke interesse van velen te bevorderen. 355 broeders, zusters en belangstellenden waren aanwezig op deze conferentie, bij de vorige waren er 317 geweest. Deze cijfers laten een goede stijging zien ten opzichte van onze vorige bezoeken.

Sinds ons laatste bezoek heeft de Heer gezorgd voor een mooi terrein voor de broeders en zusters om Bijbelconferenties, jeugdkampen en andere activiteiten te organiseren. Het pand is beveiligd met een hoge bakstenen muur eromheen. Een aantal smalle gebouwen langs de muren zijn gebruikt voor logies, kleine vergaderruimtes en kookfaciliteiten. Er worden conferenties gehouden onder 4 grote aan elkaar bevestigde gehuurde tenten. Er zijn veel mogelijkheden om dit terrein te ontwikkelen met faciliteiten voor Bijbelconferenties ed. Het is zeer toegankelijk en voorzien van waterleiding en riolering van de stad Busia.

De geestelijke honger in elke plaats waar Bijbelconferentie werden gehouden, is duidelijk. We waren dankbaar toen we geliefde broeders zagen die we al eerder hadden ontmoet en ook om veel nieuwe broeders en zusters te ontmoeten, die graag het Woord van God willen horen. We weten dat we met de gebeden van vele broeders en zusters tijdens de reis zijn begeleid en we zijn blij om te kunnen melden dat onze Heer deze gebeden rijkelijk heeft beantwoord. Door de weldaden van onze God bleven we gezond zonder enige betrokkenheid bij ongelukken, ondanks de vele kilometers die we op de wegen aflegden. Uw voortdurende gebeden worden zeer op prijs gesteld!

Larry Stassel, Samir Abadeer, Wael Eskandar

