

Elburg, 8 december, 2023

“De gemeente dan door heel Judéa, Galiléa en Samaria had vrede, terwijl zij werd opgebouwd en wandelde in de vrees van de Heer, en zij vermeerderde door de vertroosting van de Heilige Geest” (Hd. 9:31)

Geliefde broeders en zusters,

De Heer heeft het voor mij mogelijk gemaakt om Rwanda te bezoeken van 8 tot 22 november.

Tijdens deze reis werd ik vaak herinnerd aan bovenstaand vers over de begintijd van de Gemeente. De Heer schenkt in Rwanda zowel innerlijke opbouw als uiterlijke groei. In het algemeen wandelen de broeders en zusters in de vrees van de Heer en met de bemoedigende stem van de Geest in hun hart, met als gevolg geestelijke kracht en numerieke toename. Zij zijn daarvoor erg dankbaar, temeer omdat ze in onze vele gesprekken hun eigen zwakheid benadrukten en de behoefte aan voortdurend gebed. Ze ervaren dat daar waar de Heer het werk voor Hem zegent, de vijand des te actiever is.

Bijbelconferentie in Nyamata

Dit keer vond de driedaagse Bijbelconferentie plaats in het Bijbelcentrum van de stad Nyamata, ongeveer een uur rijden ten zuiden van Kigali. Dit Bijbelcentrum bevat een ruim vergaderlokaal op de begane grond. De christelijke boekhandel bevindt zich op de eerste verdieping, waar tevens een aantal slaapkamers zijn. Deze verdieping diende als slaapzaal voor een twintigtal zusters. De overige broeders en zusters werden ondergebracht bij gezinnen in de plaatsen Nyamata en Ntarama.

Achter het Bijbelcentrum hadden de broeders een voorlopige keuken gebouwd waar zusters de maaltijden bereiden. De organisatie van deze conferentie was zeer goed voorbereid zodat het in elk opzicht ordelijk verliep.



Het onderwerp van deze conferentie was de eerste Petrus brief met als richtlijn: “Maar als u volhardt terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt” (2:20b, 21).

Broeder Mukama Gérard had een overzicht van deze brief vertaald en tevens het commentaar van F.B. Hole over 1 Petrus in het Kyniarwanda, waarvan hij enkele tientallen exemplaren had gedrukt met de printer van het Bijbelcentrum in Kigali. De broeders

die gewoonlijk deelnemen aan de bespreking, konden zich met o.a. deze uitgaven goed voorbereiden.

We kunnen met grote dankbaarheid tot de Heer terugkijken op de overdenking van deze brief, die ons allen zeer bemoedigde. Steeds weer werden we herinnerd aan het lijden van Christus:

- 1) Het lijden tijdens de drie uren van duisternis op het kruis, de Rechtvaardige voor ons onrechtvaardigen, dat alleen Hij heeft ondergaan.
- 2) Het onrechtvaardig lijden, tijdens Zijn wandel hier op aarde, waarin Hij ons tot een voorbeeld is.

Meerdere plaatselijke broeders namen regelmatig deel aan de bespreking waarvoor ik zeer dankbaar ben.



Zeven broeders uit Mambasa / Mputu, Noordoost Congo, hadden de lange en gevaarlijke reis naar Kigali ondernomen om aan de Bijbelconferentie deel te nemen en de gelegenheid te hebben om met mij



meerder aspecten van het werk in de Noordoost Congo te bespreken. Hun bezoeken aan vergaderingen wordt nog steeds bemoeilijkt door de aanwezigheid van rebellen en zeer slecht onderhouden wegen. Er zijn ruim 600.000 binnenlandse ontheemden in Goma, die uit hun dorpen en steden zijn gevlucht door aanhoudende aanvallen van rebellen.

< [Zeven broeders uit Mputu / Mambasa + broeder Mukama Gérard \(I\)](#)

Onder hen zijn ook broeders en zusters uit de plaats Kitshanga. Onlangs is hun vergaderlokaal en Bijbelcentrum opengebroken en leeggeroofd. Gisteren ontving ik van een van de broeders een foto van zijn oudere broer die met zijn gezin van zeven kinderen uit zijn dorp is gevlucht (zie foto's hieronder).

Besprekingen van de leden van de DBTCR

Aan het begin van mijn bezoek vonden de jaarlijkse besprekingen plaats van de leden van de stichting Distributie van Bijbels en Christelijke Literatuur (DBTCR). Deze stichting behartigt administratieve en materiële belangen, zoals bijbels, christelijke literatuur, bijbelcentra, vergaderzalen, enzovoorts, ten behoeve van nationale en plaatselijke bestuurders in Rwanda.

We besloten o.a. dat de Bijbelconferenties voortaan in het Bijbelcentrum in Nyamata zullen plaatsvinden om de kosten te drukken. De tweede verdieping kan als slaapzaal functioneren, de meeste broeders en zusters kunnen bij gezinnen in de omgeving worden ondergebracht, en het grote grondstuk biedt voldoende ruimte aan een permanente keuken. De plaatselijke broeders denken ook aan faciliteiten voor jeugdkampen op dit grote grondstuk.



Ik ben zeer dankbaar dat de betrokken broeders duidelijk zowel het verschil als het verband zien tussen de DBTCR (een administratief orgaan) en de plaatselijke vergaderingen (met hun eigen geestelijke verantwoordelijkheden). De leden van de DBTCR begrijpen dat dit lidmaatschap hen geen enkel gezag geeft in aangelegenheden van hun plaatselijke vergadering. De besprekingen vonden plaats in een broederlijke sfeer, in goed onderling overleg.

Geestelijke en numerieke groei

Het huidige werk in Rwanda is begonnen in de negentiger jaren door contacten van broeders uit



Franssprekend Zwitserland met gelovigen in Rwanda. Deze gelovigen ontvingen regelmatig christelijke literatuur uit Zwitserland. De broeders uit Zwitserland correspondeerden met hen, met name broeder Robert Gschwind (Yverdon).

In 1999 kreeg ik van broeder Jean Moinat (Rolle) de vraag of ik een van de bezoeken in Uganda zou kunnen combineren met een bezoek in Rwanda.

< [broeder Robert Gschwind, juli, 2007](#)

Na een tijd van gebed, opende de Heer de deur voor een eerste bezoek in 2000. In de jaren daarna volgden vele bezoeken, vaak samen met broeder Robert Gschwind.



In zijn grote genade heeft de Heer Zijn Woord dusdanig gezegend, dat er nu in zeven plaatsen wordt samengekomen tot de Naam van de Heer en er in vier plaatsen groepen van gelovigen zijn die regelmatig door plaatselijke broeders worden bezocht.

Drie van deze groepen willen graag met broodbreking beginnen, maar moeten eerst voldoen aan de bouwvoorschriften van een openbaar vergaderlokaal. Afhankelijk van de locatie variëren de kosten van 20.000 tot 80.000 €. Een gebedsonderwerp, want ze kunnen nu niet voldoen aan de wens van de Heer: "Doet dit tot mijn gedachtenis".

Ik had het sterk op mijn hart om deze nieuwe groepen te bezoeken. De betreffende broeders en zusters hadden mij al enkele keren uitgenodigd.

Het is voor mij ook steeds weer belangrijk hen in hun eigen woongebied en levensomstandigheden te ontmoeten. De kennismaking met hen, de gesprekken over hun omstandigheden, de gemeenschappelijke studie van het Woord, wegen zwaar op tegen de vermoeiende lange reizen over wegen met vele haarspeldbochten in het heuvelrijke Rwanda.

Nyamagabe en Nyaruguru in het zuiden

Op twee heuvels aan weerskanten van de stad Nyamagabe wonen een groep van broeders en zusters. Zij hebben een openbaar vergaderlokaal nodig om toestemming te krijgen samenkomsten te houden. De wens van beide groepen is een Bijbelcentrum en lokaal te hebben in Nyamagabe, omdat ze daar een "zichtbaar" getuigenis kunnen zijn. Deze stad ligt namelijk aan de hoofdweg van Kigali naar het zuiden. Ze zijn graag bereid te voet van hun heuvels af te dalen om samen in Nyamagabe het brood te kunnen breken en andere samenkomsten te kunnen houden.



[Nyamagabe en Nyaruguru](#)



[Matimba](#)

Matimba in het uiterste noorden:

Het is bemoedigend telkens weer te zien hoe de Heer de broeders en zusters in Rwanda kan gebruiken voor de uitbreiding van Zijn werk. Jaren geleden verhuisden twee oudere zusters van Ntarama naar Matimba, omdat ze daar een akker ter beschikking kregen. Ze getuigden van hun geloof, er ontstond een groep van belangstellenden, broeders uit Kigali bezochten hen regelmatig, bekeringen vonden plaats en nu zijn er een dertigtal broeders en zusters die met de broodbreking wensen te beginnen. Ze hebben al een grondstuk, maar nog geen vergaderlokaal omdat fondsen nog ontbreken. De plaatselijke bestuurders gaven hun echter een eenmalige toestemming om Bijbelstudies in een tent te houden op het grondstuk in Matimba.

Kirehe in het oosten

Enkele jaren geleden trouwde een jonge zuster uit Nyamagabe met een gelovige uit Kirehe. Ze getuigde in gesprekken met de vrouwen van dit dorp van haar geloof. Er ontstond een groeiende groep van gelovigen die op aandringen van deze jonge zuster door meerdere broeders uit Kigali en andere plaatsen werden bezocht. De Heer zegende zijn Woord in dit opzicht dat bekeeringen tot de Heer plaatsvonden en er een groep van gelovigen ontstond die regelmatig Bijbelstudies krijgen van broeders uit Rwanda. >



Publicaties en vertalingen

De vertaling in het Swahili (Congo) van de vier delen van het commentaar op het Nieuwe Testament door F.B. Hole moet nog herzien worden in de komende maanden. Broeder Mukama Gérard beheerst het Swahili van Noordoost Congo zeer goed, omdat hij daar is opgegroeid. Hij zal broeders in Noordoost Congo dan ook helpen de vertaling in het Swahili (Congo) e voltooien. Deze vier delen zullen in de loop van 2024 ook in het Kyniarwanda worden vertaald, en tevens in het Lhukonzo en Luganda (Uganda) en Swahii (Kenya).

De drukkerij in Kampala zal binnenkort 30.000 exemplaren van 14 traktaten in het Swahili (Congo) drukken tegen een redelijke prijs vanwege het grote aantal (420.000). De plaatselijke broeders in Oost-Congo hebben daardoor voldoende voorraad voor de komende drie jaar.

Deze maand vindt het laatste proeflezen plaats van de 217 geestelijke liederen, vertaald in het Swahili (Kenya) door de broeders Mtavi en Norman (Kenia), Thembo Festo (Uganda) en Mukama Gerard in de grensplaats Busia (Oost-Uganda). Dezelfde liederen zijn al enkele jaren in gebruik in Uganda (Lhukonzo en Luganda), zodat tijdens Bijbelconferenties in Busia deelnemers uit Kenya, West- en Oost-Uganda en Engelssprekende bezoekers uit het buitenland dezelfde liederen zingen qua inhoud.

In de afgelopen decennia heb ik keer op keer gezien hoe belangrijk geestelijke liederen voor samenkomsten van plaatselijke vergaderingen zijn waarvan de inhoud overeenkomt met Bijbelse waarheden.

De broeders Festo (l) en Gérard (r) > zullen ook een brochure over Daniel vertalen in Swahili (Congo) dat in het jongenskamp in Mputu (Noordoost Congo) zal worden gebruikt. Broeder Festo zal een twee honderd exemplaren ervan laten drukken.



Gebedsonderwerpen:

- 1) Laatste week van december: jeugdkampen in **Mputu, Noordoost Congo**, waaraan ook de broeders Thembo Festo en Kasereka Dario uit West Uganda zullen deelnemen. Vanwege de grote onveiligheid op de wegen, zullen ze met MAF (Missio Aviation Fellowship) ernaartoe vliegen.
- 2) Eind december: jeugdkampen in **Nyamata, Rwanda**, met deelname van broeders uit Europa.
- 3) Januari 2024: jeugdkampen in **West- en Oost-Uganda**, met deelname van de broeders John Redekop en Paul Meijer en een team van jonge mensen.
- 4) Fondsen voor de kampen in Uganda en voor meerdere lokalen in Rwanda
- 5) Geestelijk inzicht en concentratie voor de vertaling van de commentaren van F.B. Hole op het Nieuwe Testament in vijf stammentalen.

In de afgelopen maanden hebt u voortdurend uw medeleven getoond door gebed en praktische steun, waarvoor zowel de betrokken broeders en zusters als ik zeer dankbaar zijn.

Ontvangt, geliefde broeders en zusters, mijn hartelijke groeten in onze trouwe Heer,

Uw broeder in Hem,

Hilvert Wijnholds



Ondanks gevaren en slechte wegen, proberen plaatselijke broeders toch zoveel mogelijk vergaderingen te bezoeken



Gisteren, 7 december, ontving ik van een van de broeders uit Mputu een foto van zijn oudere broer die met zijn gezin van zeven kinderen uit zijn dorp is gevlucht naar een vluchtelingen-kamp bij Goma



Bericht van broeders uit de steden Minova en Goma, vandaag ontvangen:

*Massale verplaatsing van de bevolking van omliggende dorpen in de richting van de stad Minova, veroorzaakt door hevige gevechten op **vrijdag 8 december** tussen het nationale leger en rebellen.*

Deze ontheemde dorpen liggen zo'n 15 km ten noorden van de stad Minova, wat voor wijdverspreide paniek zorgt onder de lokale bevolking. Zelfs in Goma is er paniek. De rebellen willen de stad Goma insluiten. Minova is de enige weg die overbleef om Goma te bevoorraden.

PS: Een broeder uit Mputu / Mambasa schrijft zojuist (8 december, 9 PM):

“Laten we bidden voor de broeders en zusters van de vergadering in Mayuano. De onveiligheid blijft voortduren en burgers worden afgeslacht door rebellen. Sommige broeders en zusters en hun gezinnen zijn vanavond al gevlucht naar ons Bijbel Conferentie Centrum (BCC) in Mputu.