

Elburg, 6 oktober, 2023

“Zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren. (Hd. 17:11)

Geliefde broeders en zusters,

De Heer maakte het mogelijk voor mij om zowel Malawi van 4 – 14 september als Zuid-Afrika van 14 – 17 september te bezoeken. Broeder Paul Meijer kon deze keer niet mee, maar heeft wel in administratief opzicht geholpen via een zoom meeting met de broeders Tony Egglestone en Loshima Victor, Randburg, Zuid-Afrika eind vorige maand.

Malawi

Mijn eerste bezoek in Malawi vond plaats in 1992 en wel op verzoek van broeder Edwin Cross die zijn contacten in dat land wilde bezoeken. In de volgende jaren vonden meer bezoeken plaats, ook in de tijd dat Albert en Henny Nanninga zich vestigden in de hoofdstad Lilongwe. Door hun dienst ontstond er een plaatselijke vergadering in het dorp Dowa. Ik bewaar hele goede herinneringen aan de dienstgemeenschap met Albert. Na de terugkeer van Albert en Henny hebben Simon Attwood en ik nog een keer de contacten bezocht die Edwin Cross via zijn uitgeverij Chapter Two had gehad in Malawi.

Deze bezoeken waren nuttig, maar met de vestiging van de broeders Philip Krauss (2016) en Hajo Fröhlich (2021) met hun gezinnen in Malawi, kon het werk van Albert en Henny Nanninga regelmatig worden voortgezet, verdiept en uitgebreid.

Mijn gecombineerd bezoek in Malawi en Zuid-Afrika in 2017 was voor Philip en mij, samen met de plaatselijke broeders in Dowa, aanleiding tot de organisatie van een Bijbelconferentie voor broeders in het zuidelijk gedeelte van Afrika. De eerste Southern Africa Conference (SAC) vond plaats in mei 2019 in Lilongwe, Malawi, met broeders uit Kenya, Zimbabwe, Mozambique, en Zuid-Afrika. Wij genoten allen zeer van het geestelijk voedsel uit het Woord van God, en de sterke onderlinge gemeenschap in de Heer. De broeders uitten dan ook de wens zo'n Bijbelconferentie te herhalen. Als gevolg van de covid beperkingen, kon die conferentie pas in oktober 2022 plaats vinden.

Evenals in 2019 en 2022, woonden broeders uit de bovengenoemde landen de derde Southern African Conference (SAC) bij: broeders uit zeven verschillende landen, talen, culturele achtergronden, die echter geen enkele invloed hadden op het wijze waarop SAC 2023 verliep, integendeel de in praktisch opzicht ontstane gemeenschap van de vorige keren verdiepte zich

met veel vreugde!

De broeders van de twee vergaderingen in Malawi (Dowa en Lilongwe) hadden als onderwerp van de Bijbelstudies “Het leven en de dienst van de apostel Paul” gekozen.

Op verzoek van de zendingen Philip Krauss en Hajo Fröhlich verzorgde ik aan het begin van de conferentie een inleiding over de roeping en dienst van Saulus /Paulus met behulp van een Powerpoint presentatie, die ik speciaal voor deze introductie had samengesteld. Zo'n presentatie helpt om een goed overzicht te krijgen van het Romeinse Rijk waarin de apostel zijn drie zendingsreizen in vele steden en provincies aflegde, die begonnen in Antiochië met: “De



Heilige Geest zei: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen heb geroepen. Toen vastten en baden zij, legden hun de handen op en lieten hen gaan.” (Hd. 13:1-3).



Deelnemers aan de "Southern Bible Conference"



Met behulp van een schema, bestudeerden we verschillende aspecten van het leven en de dienst van Pauls, zoals zijn

- Zijn bekering, roeping, en lijden in de hem toevertrouwde dienst,
- Zijn onderricht over aan hem geopenbaarde verborgenheden.
- Zijn samenwerking met een groot aantal medestrijders (*mijn* medestrijder, *onze* medestrijder), medeslaven, medewerkers, medegevangenen en andere broeders en zusters van wie hij een prachtig en soms ontroerend getuigenis gaf (zie bijvoorbeeld Rom. 16; en Hd. 20:4: "En hem vergezelden tot in Asia ... dezen nu gingen vooruit en wachten op ons").



Presentatie over het werk in Kenia



Broeder Milambo David

Gedurende de pauzes en de maaltijden werden er levendige uitwisselingen van ervaringen in het werk van de Heer gevoerd door de aanwezige broeders uit zeven verschillende landen.

's Avonds gaven meerdere broeders een verslag over het werk van de Heer in hun eigen land. Deze verslagen gaven aanleiding om met elkaar na te denken over meerdere aspecten van het werk en ook over de verschillende mogelijkheden om mensen met het evangelie te bereiken. Op een van de avonden gaf broeder Milambo David (Randburg, Zuid-Afrika) een lezing over Stefanus en Saulus/Paulus.

Op zaterdagmiddag werd met behulp van twee Powerpoint presentaties een samenvatting > gegeven van de bestudeerde gedeelten. Ik ben dankbaar dat de Heer mij de avond en nacht ervoor nog de geestelijke en lichamelijke kracht gaf om een aangepaste versie te maken van de presentatie die ik aan het begin had gegeven. Voor deze samenkomst waren ook de zusters en belangstellenden uit de omgeving uitgenodigd.



's Zondags ging een deel van de broeders naar Dowa en het andere deel naar Lilongwe. In beide plaatsen werd de gemeenschap tussen broeders en zusters uit totaal verschillende landen op bijzondere wijze tot uitdrukking gebracht in de verkondiging van de dood van de Heer met de tekenen van brood en wijn.

Na de conferentie ben ik nog twee dagen in Lilongwe gebleven en heb bijzonder genoten van de gastvrijheid van Hajo en Edel Fröhlich en de gemeenschap in de Heer met Philip en Hajo. Broeder Eliko en andere plaatselijke medewerkers zetten trouw hun dienst voort in de drie Bijbelcentra in Lilongwe, Blantyre en Mzuzu.



Levendige uitwisselingen van ervaringen gedurende de pauzes



Zuid-Afrika

Op doorreis naar Malawi, had ik bij het vliegveld van Johannesburg al een koffer met brochures aan broeder Tony Egglestone afgegeven. Na het bezoek in Malawi, trof ik bij aankomst op woensdag, 13 september, de broeders Tony Egglestone en Timbe Ismael (Mozambique) aan in het Bijbelcentrum van Randburg.

Het is vooral broeder Tony Egglestone die in de Christelijke boekhandel in Randburg werkzaam is. Hij is begonnen met een cursus Zulu, omdat hij zoveel mogelijk dat overgrote deel van de bevolking van Zuid-Afrika wil bereiken. Hij was dan ook blij met een tweedehands leerboek over de grammatica en typische uitspraak van deze taal.

Veel van de daklozen die hulp krijgen via CLAHS-RSA, zijn Zulu. Er is behoefte aan een grotere variatie van traktaten in het Zulu en ook aan brochures over basis onderwerpen uit de Bijbel.

Naast de reguliere samenkomsten van de plaatselijke vergadering, houdt broeder Tony Egglestone twee keer in de week bijeenkomsten voor hen om beter aan hun geestelijke behoeften te kunnen voldoen en persoonlijke contacten op te bouwen >



Hij heeft een aanhangwagen dusdanig laten bouwen, dat het gebruikt kan worden voor verspreiding van Bijbels, bijbelcommentaren en Christelijk lectuur. Er is binnen voldoende ruimte voor boekenplanken, waar lectuur wordt tentoongesteld. Op de trekhaak is een gasfles bevestigd, want broeder Tony wil tijdens meerdaagse reizen in verschillende steden ook eten kunnen klaarmaken voor daklozen. En gezamenlijke maaltijd biedt tegelijkertijd gelegenheid tot evangelisatie.



De bus, die we al twee jaar geleden hebben kunnen aanschaffen, is sterk genoeg om de aanhangwagen te trekken en een grote hoeveelheid christelijke lectuur te vervoeren.

Op zaterdagmiddag begonnen we met Bijbelstudies over het de brief aan de Galaten. De broeders Loshima Victor (1) en Milambo David (2) gaven een inleiding over de eerste twee hoofdstukken, ikzelf over de hoofdstukken 3 en 4 en broeder Tony Egglestone (3) over de hoofdstukken 5 en 6. Het werd ons opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om vast te houden aan de behoudenis op grond van genade alleen: "U bent van elke zegen in Christus beroofd, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; u bent van de genade vervallen" (5:4).

Evenals in Malawi, ervoeren we ook in Randburg de vreugde van de v gemeenschap in de dienst van het Woord van God en de onderlinge band met medebroeders en -zusters.



1



2



3



Een langer verblijf in Randburg zou erg nuttig zijn ter bemoediging van de broeders en zusters en uitbreiding van het werk. Er is een ruim aanbod aan appartementen voor tijdelijke huur in Randburg en omgeving. Wilt u bidden voor een open deur?

Wij willen u allen graag hartelijke danken voor uw gebed en praktische steun in de afgelopen tijd.

Met hartelijke groet in de Heer, ook namens de plaatselijke broeders in beide landen.

Hilvert Wijnholds

PS: Ik dacht dat de Heer de deur had geopend voor een bezoek in Noordoost Kongo en Rwanda in november, omdat 1e) vluchten beschikbaar waren via MAF en 2e) alle documenten die nodig waren voor de visumaanvraag waren binnen een week verkrijgbaar via broeder Olivier in Kinshasa. Maar de ambassade liet me weten dat er geen visa zouden worden afgegeven voor het noordoostelijke deel van Kongo. De reden is blijkbaar dat de drie betreffende provincies nu een militaire regering hebben.

Na gebed en overleg met de plaatselijke broeders en broeder John Redekop is nu een reis gepland naar Rwanda (8 - 14 november) en Uganda (15 tot 27 november). Op 15 november zal broeder John Redekop zich bij mij voegen voor twee vierdaagse systematische Bijbelstudies houden over het evangelie naar Mattheus in West- en Centraal Uganda.

Présentation de l'oeuvre au Kenya