

Elburg, 20 december, 2022

“Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, om Uw goedertierenheid, om Uw trouw”
(Ps. 115)

Geliefde broeders en zusters,

We kijken met grote dankbaarheid tot de Heer terug op de bezoeken die we hebben kunnen maken aan broeders, zusters en belangstellenden in Centraal, West- en Zuid-Kenia. Vanuit West-Uganda zijn we halverwege onze reis ook nog naar het Ugandese deel van de grensstad Busia gereisd voor een driedaagse Bijbelconferentie.

Kenia

Centraal-Kenia

Als gevolg van Covid konden we door zeer strenge reisbeperkingen in de afgelopen twee jaar geen bezoeken maken in de hieronder **genoemde plaatsen**. Tijdens onze bezoeken werden we deze keer vergezeld door de broeders << Mutavi Charles en Owieno Richard, en in Mombasa en omgeving ook door de broeders Owenga <Norman en Onyango Richard.

Onyango Richard



Owenga Richard & Mtavi Charles



Owenga Richard & Owieno Richard



Na aankomst verbleven we eerst vier dagen in de plaats **Tala**, een uur rijden ten noordoosten van Nairobi. Broeder Mutavi had in de afgelopen tijd gelovigen in **Nairobi** leren kennen, die we ook voor de Bijbelstudies in Tala hebben uitgenodigd.

Een van hen is broeder Kinuthya Charles, die ik jaren geleden in Mombasa, Zuid-Kenia, heb leren kennen toen Ernie en Marilyn Barnes er nog woonden. Hij is later naar Nairobi vertrokken en de broeders konden hem daar niet traceren. De Heer had hem echter niet uit het oog verloren!

Hij was zo dankbaar dat de Heer hem teruggebracht heeft en uitte de wens om samen met zijn gelovige vrienden met de broodbreking te beginnen in Nairobi in gemeenschap met de vergaderingen in Tala en Mombasa. Wilt u bidden voor broeder Kinuthya en de andere acht broeders?

< In de pauzes namen de deelnemers de bestudeerde vragen nog eens door in hun kamers.

We hebben in Tala het onderwerp “Het evangelie van de behoudenis” met betrekking tot zonden en de zonde overdacht. We deden dit met gebruik van de brochure “Frequently Asked Questions” van broeder Michael Hardt over deze onderwerpen, die voorafgaande aan onze reis vertaald en gedrukt zijn in Swahili (Kenia) en Luganda (Centraal en Oost-Uganda).

Nu kunnen de aanwezigen in hun eigen dorpen of stadswijken deze zeer belangrijke onderwerpen nog eens bestuderen en de inhoud delen met anderen.



West-Kenia

In de grensstad **Busia** kreeg broeder Mutavi op een van zijn reizen in dit deel van Kenia contact met gelovigen die grote interesse hadden in het Woord van God. In de afgelopen jaren heeft hij hen regelmatig bezocht en ook in contact gebracht met de broeders die samenkomen tot de Naam van de Heer **in het Ugandese deel van Busia**. Gelovigen en belangstellenden in **omliggende dorpen van Busia (Ke)** toonden een dusdanige interesse voor het Woord dat we met een vijftigtal Bijbelstudies hebben gehouden.



We werden getroffen door hun belangstelling voor het Woord, waarin ze nog veel onderwijs nodig hebben. Wilt u bidden dat de Heer meer bezoeken mogelijk maakt, zowel wat de geestelijke bereidheid betreft als de middelen om zulke bezoeken voor langere tijd te organiseren.

Oost-Uganda

Na afloop van de Bijbelstudies in **Busia (Ke)**, zijn we de grens overgestoken naar **Busia (Ug)**. In verslagen van de afgelopen jaren hebt u kunnen lezen hoe gelovigen daar door christelijke lectuur van GBV de broeders uit Centraal en West-Uganda leerden kennen. In zijn grote genade heeft de Heer de plaatselijke broeders, die zeer ijverig zijn, willen gebruiken voor de dienst van het Evangelie en de Gemeente.

Met name de broeders Wepukhulu James, Ssemutereke Deo en Ddungu Daniel en een toenemend aantal jonge broeders. Tientallen vergaderingen zijn ontstaan in **dorpen in Oost Uganda** in de afgelopen tien jaar en de plaatselijke broeders hebben tevens regelmatig Bijbelstudies met belangstellenden en gelovigen in **andere dorpen**, waarvan het aantal bijna wekelijks groeit.

Ddungu Daniel and Wepukhulu James Thembo Festo and Ddungu Daniel



Increasing number of young brothers



De Bijbelconferenties in **Busia (Ug)** vonden jarenlang plaats onder een dikke boom waaraan tentdaken waren vastgemaakt. Ondanks felle zon of tropische regenbuien en sterke windvlagen die de tentdaken wegbleezen, bleven honderden broeders en zusters deze conferenties bijwonen. Op de laatste conferentie voor Covid waren er meer dan 900 aanwezig.

We zijn zeer dankbaar voor bouwfondsen die het mogelijk maakten een grote zaal te bouwen die zowel in april als vorige maand gebruikt kon worden.



Als gevolg van Covid zijn de voedselprijzen en reiskosten zeer sterk gerezen, zodat we deze keer alleen broeders hebben uitgenodigd die trouw en bekwaam zijn om het ontvangen onderwijs door te geven in de vergaderingen van de streek waar ze wonen. Met hen hebben we hetzelfde onderwerp behandeld als in **Tala**, nu met de betreffende brochure in het Luganda.



Zuid-Kenia

Na de Bijbelconferentie in **Busia (Ug)**, zijn we naar de stad Kisumu in West-Kenia gereden, waar we broeder Oguna Festus uit **Siaya** troffen.

Hij is met ons meegereisd naar **Mombasa in Zuid-Kenia** om deel te nemen aan de jaarlijkse besprekingen van de stichting "Christian Literature and Aid services: (CLAHS-Ke). De besprekingen van dit administratief orgaan verliepen opnieuw in een broederlijke sfeer. De broeders die lid zijn, beseffen de ernst hun administratieve taken.



Tegelijkertijd is het hen duidelijk dat hun lidmaatschap hen geen enkel geestelijk gezag geeft in eigen of andere vergaderingen.

Evenals in vorige jaren, vonden ook tijdens dit bezoek in **Mombasa** de Bijbelstudies plaats in een gehuurde zaal, omdat de broeders in Mombasa nog steeds geen eigen lokaal hebben. Jeugd- en kindersamenkomsten in de week en daaruit voorkomende jeugdkampen kunnen daardoor niet plaatsvinden. Dat is bijzonder jammer, omdat broeder Mutavi, die zelf als kind op straat leefde, heel makkelijk contact legt met straatkinderen.

<< Met de veerpont van Mombasa centrum naar de wijk Likoni waar de meeste broeders ne zusters wonen. De plaatselijke broeders zouden elke week

duizenden verschillende traktaten kunnen uitdelen, maar de voorraad raakt op.

Zowel hij als broeder Onyango Richard bezoeken regelmatig dorpen dicht bij de grens met Tanzania. Broeder Onyango Richard bezoekt op zijn brommer deze dorpen met eenvoudig handelswaar en verkondigt dan het evangelie. Hij belegt echter ook regelmatig eendaagse << Bijbelstudies in de betreffende dorpen en beschouwt het materiele verlies als geestelijke winst voor de Heer.

Tijdens de Bijbelstudies in Mombasa bleek broeder Onyango Richard een opmerkelijke kennis van het Woord te hebben, die hij verkrijgt door regelmatig online Bijbelstudies te beluisteren. Wilt u bidden voor deze trouwe broeder en de materiele behoeften voor zijn gezin.

We zijn de Heer erg dankbaar voor de toenemende deelname aan het Werk van de Heer in Oost-Afrika door jonge broeders uit Amerika en West-Europa. De bezoeken van deze jongeren zijn zeer belangrijk, omdat overdracht van kennis in meerdere opzichten plaatsvindt.

- In januari 2023 zal broeder John Redekop met een team van jonge broeders jeugdkampen houden voor jongens, eerst in West-Uganda en daarna in Oost-Uganda. In dezelfde periode zullen Paul en Renate Meijer met een team van jonge zusters jeugdkampen houden voor meisjes, eerst in Oost-Uganda en daarna in West-Uganda.
- In maart 2023 zullen twee jonge broeders uit Zwitserland een jeugdkamp houden in de plaats Nyamata en Bijbelstudies in de zuidelijke grensstad Kamembe (Rwanda).

Jonge broeders en zusters in de betreffende landen zullen aan deze kampen deelnemen, ten dele ook om te leren hoe ze in de toekomst zelf zulke kampen kunnen houden D.V.

Wij willen u allen graag hartelijke danken voor uw gebed en praktische steun in de afgelopen tijd.

Met hartelijke groet in de Heer,

Uw broeder in Heer,

Hilvert Wijnholds °

