

Elburg, 1 september 2022

"... daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt" (1 Petrus 5:9)

Geliefde broeders en zusters,

USA

Met dankbaarheid aan de Heer kijk ik terug op de drie weken die ik vorige maand in de VS doorbracht. Twee van mijn kleinkinderen uit Nederland vergezelden mij. Mijn kinderen Simon en Hillechien Cross - uit Houston, TX - en hun zeven kinderen waren ook aanwezig op de Eastern Bible Conference. Dat was een heerlijk weerzien, inclusief de zeven kleinkinderen!

In de eerste week woonde ik de Eastern Bible Conference bij. De Heer had de organiserende broeders geholpen bij het vinden van een nieuwe locatie, die voor alle aanwezigen een aangenaam onderkomen vormde. De hele week werd gekenmerkt door geestelijke opbouw voor jong en oud, en praktische gemeenschap met elkaar. Voor het gemak kopieer ik een lijst, samengesteld door broeder Peter Lucia, van de verschillende bijeenkomsten en onderwerpen:

- De Bijbelstudies voor volwassenen gingen over "De zeven gesprekken van de Heer Jezus met vrouwen in het Evangelie van Johannes"
- De Bijbelstudie voor jongeren had als onderwerp "Lessen uit de brief aan de Efeziërs"
- De Bijbelstudies voor jonge volwassenen was getiteld "Knowing the Times"
- De facultatieve Bijbelstudie ging over "Christus, de remedie in alle omstandigheden: momentopnamen uit de ervaring van Israël in de woestijn".
- Het Evangelie werd elke avond verkondigd waarbij jong en oud aanwezig was..
(Elke dag kwamen broeders en zusters afzonderlijk bijeen om kort voor de evangeliesamenkomst te bidden voor een zegen voor de spreker en de toehoorders)
- Tijdens bijeenkomsten in de middag dienden meerdere broeders met het Woord.

De stands van de zendelingen, met foto's, kaarten en brochures over het werk dat zij door de genade van de Heer mogen doen, werden goed bezocht. Zowel op maandagmiddag door de volwassenen als 's avonds door de jongeren. Er werden veel vragen gesteld en er vonden bemoedigende gesprekken plaats.



Op vrijdagavond hebben we genoten van de uitvoering van liederen en muziek door jongeren.



In de tweede week vond de "Missions in Focus" (MIF) plaats op het bekende "Mountain View Bible Camp", dat John en Annemieke Stassel en een team van medewerkers al vele jaren op zeer bekwame wijze leiden. De broeders Tim Hadley en Steve Campbell en hun team leidden de vele activiteiten die allemaal te maken hadden met aspecten van zendingswerk.

Elke dag, 's morgens vroeg voor het ontbijt, kwamen broeders en zusters afzonderlijk bijeen om te bidden voor wat ons de vorige dag had beziggehouden en voor genade en kracht voor de komende dag.

Het hoofdthema was "Zijn Heiligheid voor mijn dienst", een ernstig onderwerp dat werd behandeld in vier opeenvolgende inleidingen van maandag tot donderdag:

1. Zijn Heiligheid om de Kracht van Zijn Aanwezigheid te ervaren
2. Zijn Heiligheid te betreden in zijn zegeningen
3. Zijn Heiligheid stelt mij in staat stelt Zijn spreekbuis te zijn
4. Zijn Heiligheid voor een doeltreffende dienst



Deze toespraken werden gevolgd door zeer opbouwende besprekingen aan de hand van gedeelten uit de Schrift en vragen over het onderwerp van de betreffende inleiding.

De dagelijkse presentaties over het werk van de Heer in verschillende landen en werelddelen waren zeer informatief. De gesprekken van de deelnemende zendingen over verschillende aspecten van hun werk werden door allen als nuttig en inspirerend ervaren.

Er zou meer geschreven kunnen worden over deze gezegende week,

waarvan het programma keurig was uitgewerkt in een gedetailleerde syllabus. Als u geïnteresseerd bent. Ik heb nog zes extra exemplaren thuis liggen en broeder Tim heeft misschien ook nog exemplaren beschikbaar.

In de derde week genoten we in Bourbonnais en Chebanse (IL), van de gastvrijheid van John en Eileen Pickering, hun kinderen en kleinkinderen, en van de gemeenschap in de Heer en Zijn Woord in de samenkomsten in Kankakee.

Dezelfde gastvrijheid genoten wij ook bij de twee families Ebeid in Chicago (Vila Park), bij wie wij waren uitgenodigd tijdens de Eastern Bible Conference. De broeders hadden samenkomsten op twee avonden belegd voor diensten van het Woord en voor Powerpoint presentaties over het werk in Oost-Afrika, vooral in het noordoosten van de D.R. Congo, Rwanda, Kenia en West-Oeganda.

Oost-Afrika

De afgelopen maanden heb ik bijna dagelijks contact gehad met verantwoordelijke broeders van het Bijbel Conferentie Centrum (BCC) in Mputu en uit de regio van de stad Goma, 500 km ten zuiden van Mputu. Gisteren ontving ik opnieuw berichten en fotos over geweld van de rebellen, die te gruwelijk zijn om te beschrijven.

De media berichten over soortgelijk crimineel gedrag elders in Europa en de wereld, maar zwijgen over het verschrikkelijke lijden van de inwoners van Noord-Oost-Congo, onder wie wij vele broeders en zusters kennen. In de bijgewerkte lijst van 27 augustus hebben deze verantwoordelijke broeders de namen opgeschreven van 347 volwassenen en kinderen en de dorpen waar zij vandaan komen. Dit aantal neemt dagelijks toe, zelfs broeders en zusters uit nabijgelegen dorpen, zoals Pekele en Mandima, zijn naar de BCC gevlucht, inclusief de Pygmee-nederzettingen. Deze en andere dorpen in de omgeving zijn helemaal leeg omdat de mensen bang zijn voor aanvallen. De velden zijn verwaarloosd, en niemand durft er voedsel te verzamelen. Het leger heeft echter ook een reisverbod ingesteld. Het is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen en met een militaire escorte.

Wij zijn zeer dankbaar voor de fondsen die wij ontvangen voor de aankoop van voedsel, diesel voor de generator van de pomp om de honderden vluchtelingen elke dag van drinkwater te voorzien. Het is belangrijk om ziekten als cholera te voorkomen. We hebben een beperkte voorraad medicijnen kunnen kopen. Maar de winkeliers blijven de prijzen van voedsel en brandstof verhogen.

De verantwoordelijke broeders hebben de broeders en zusters in werkploegen verdeeld om:

- het terrein schoon te houden, wat zeer noodzakelijk is voor de hygiëne.
- de slaapzalen keer op keer schoon te maken en te ontsmetten
- meer toiletten te graven en geulen voor noodzakelijke bouwwerkzaamheden:
 - De huidige keuken is te klein voor het grote aantal dat al vele weken in het BCC verblijft.
 - Er is ook een eenvoudige eetzaal nodig om de vergaderzaal beter te kunnen gebruiken voor Bijbelstudies en jeugdsamenkomsten.

Gebedsonderwerpen:

- Veel wijsheid en kracht voor de verantwoordelijke broeders
- Vreedzame betrekkingen tussen de aanwezigen in de BCC voor wie een normaal gezinsleven in de huidige situatie onmogelijk is.
- Het voorkomen van aanvallen op de BCC of de vele kerken en scholen vol vluchtelingen.
- Normalisatie van de situatie, herstel van de vrede, zodat de bewoners, waaronder onze broeders en zusters, kunnen terugkeren naar hun dorpen en hun akkers.
- Hervatting van bezoeken aan vergaderingen en groepen om hen te bemoedigen, ter bemoediging, van evangelieverkondiging, en van het alfabetiseringsprogramma. Bijbelconferenties in Mputu, Goma en elders.
- Renovatie van de gebouwen in Goma die wij als weeshuis willen gebruiken. Een vlot administratief en organisatorisch proces voor dit project.

*Honderden vluchtelingen in ons
bijbelconferentiecentrum in Mputu*
V

*Vluchtelingen in de regio van Goma,
die geen plek vonden in de overvolle
vluchtelingenkampen in hun regio* V





Komende bezoeken

Malawi en Zuid-Afrika

Als de Heer het wil, ga ik van 4 tot 13 oktober naar Malawi en van 13 tot 19 oktober naar Zuid-Afrika (Randburg).

De broeders van de vergaderingen in Lilongwe en Dowa in Malawi hebben opnieuw hun verlangen geuit om een Bijbelconferentie voor Zuidelijk Afrika te houden. Broeders uit Zuid-Afrika, Mozambique en Kenia zijn uitgenodigd om deel te nemen, evenals ik. We bidden dat de onderlinge gemeenschap weer versterkt en verdiept zal worden. Wilt u bidden voor gezegende studies over het leven en de dienst van Daniël?

Broeder Paul Meijer zal vanaf 10 oktober in Randburg zijn om samen met de plaatselijke broeders een aantal noodzakelijke administratieve zaken te regelen.

Tijdens de resterende dagen en het volgende weekend zullen we Bijbelstudies houden met de plaatselijke broeders en zusters. Hopelijk zal ook een evangelieverkondiging aan daklozen mogelijk zijn.

Oost-Oeganda en Kenia

Wij vragen u nu reeds te bidden voor dit bezoek, dat gepland is voor de tweede helft van november.

We hopen een Bijbelconferentie te houden in de conferentiezaal in Oost-Oeganda, in de grensstad Busia. Vandaag heb ik foto's ontvangen van deuren, ramen, en andere bouwonderdelen, die nodig zijn om bouwfase 4 te voltooien. We hopen dat de binnenkant van het gebouw al dusdanig is afgewerkt, dat de bijbelconferentie daar kan plaatsvinden.

Vanuit Busia (Oeganda) zouden wij dan de grens oversteken naar Busia in Kenia om daar ons programma van bezoeken te beginnen. De huidige politieke onrust naar aanleiding van de uitslag van de presidentsverkiezingen zal dan voorbij zijn. In dergelijke situaties vertrouwen we altijd volledig op de adviezen van onze geliefde mededienaren van de Heer in Kenia.

Deze broeders gaan zelf volgende maand op reis en dat is bemoedigend.

We willen u hartelijk danken voor uw gebeden en praktische ondersteuning,

Uw broeder in onze spoedig komende Heer en Heiland,

Hilvert Wijnholds

