

Elburg, 8 december 2017

“De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe” (Hd. 16:5)

Geliefde broeders en zusters,

Tijdens mijn bezoek van 30 oktober - 16 november vonden zowel in Noordoost Congo als in Oost Uganda Bijbelconferenties plaats. In Noordoost Congo gingen we verder met de studie van het onderwerp “de bedelingen”. Een gedetailleerd schema, dat broeder Siegfried Nick en ik voor het eerst in 1976 in Nkoemvon, Kameroen, hebben gebruikt, bleek opnieuw erg nuttig.

Dit schema is als brochure gedrukt in het Frans, Engels, Swahili en Kinyarwanda, waarin ook een kaart met de zeven bedelingen is opgenomen. We beschikten ook nu weer over een groot spandoek waarop het schema van de bedelingen is afgedrukt in het Swahili en Kinyarwanda.

In Oost Uganda kwamen door bestudering van o.a. gedeelten uit 1 Thessalonicenzen onderwerpen als bekering en geloofszekerheid, praktische christelijke levenswandel en heiliging aan de orde.

Noordoost Congo

Gedurende drie dagen vonden Bijbelstudies plaats met broeders die een leidende verantwoordelijkheid dragen in hun plaatselijke vergaderingen (1 Thess. 5:12) in het “Bible Conference Center” (BCC), Mputu.

Er waren ruim 100 leidende broeders aanwezig met wie we de periode van de roeping van Abraham tot de uittocht uit Egypte hebben behandeld. Daarna konden we nog een overzicht geven van de gebeurtenissen tussen deze uittocht en de aankomst van het volk Israël bij de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. Ik was opnieuw dankbaar voor de bijdragen van de broeders **< Kitsa Thomas (r), Bay Maurice (l) >** en andere broeders.

Mijn voortdurend gebed is dat zij regelmatig door andere broeders uit EU / USA worden geholpen in hun dienst. Ze waarderen het erg dat hun Bijbelconferenties worden bijgewoond door broeders van ‘buiten’.



Van de vele onderwerpen die besproken werden, wil ik er graag twee

noemen:

- In Ex. 15 vinden we voor de eerste keer in de Bijbel een lied, gezongen door een verlost en bevrijd volk. Dat lied is niet een oppervlakkig gedicht waarin steeds dezelfde zin of uitdrukking terugkomt, maar bevat diepe waarheden over o.a. God en het verlost volk. Zo mogen ook wij geestelijke liederen zingen waarin vele Bijbelse waarheden terug te vinden zijn, in onze eigen taal en ook in het Swahili, Kinyarwanda, Lhukonzo, Luganda enz.

(broeder Maurice onderwijst melodieën van geestelijke liederen in het Swahili >)

- In Ex 15 – 17 handelt God steeds weer in genade als het volk keer op keer twijfelt aan Zijn almacht en trouw en morde tegen Hem. In beelden stelt Hij hen Zijn Zoon voor: 1) het manna: de Heer Jezus in zijn heilig leven op aarde; 2) de geslagen rots: de Heer Jezus onder het oordeel van God op het kruis; 3) het water uit de rots: de Heilige Geest die de gelovigen gegeven is; 4) de biddende Mozes: de Heer Jezus als de biddende hogepriester in de hemel; 5) de strijdende Jozua: de Heer Jezus als de verheerlijkte Heer die door Zijn Geest voor ons de strijd voert tegen ons vlees waarvan satan gebruik wil maken om ons te laten zondigen. We werden allen erg bemoedigd door deze genade van God die voor ons des te meer geldt, want we leven in de bedeling van de rijkdom van zijn genade.



Zo de Heer wil, zal de volgende Bijbelconferentie over dit onderwerp plaatsvinden in de eerste week van februari 2018. Wilt u bidden voor broeder Kitsa Thomas die in januari en februari in Mputu zal zijn voor Bijbelstudies en boekhoudkundige instructies. De reis van Goma naar Mputu via Bunia gaat door een onveilig gebied.

Oost-Uganda

In vorige brieven hebt u kunnen lezen hoe de contacten in Centraal en Oost Uganda zijn ontstaan: in 2009 vond broeder **Ssemueterike Deo** op een markt een brochure van GBV over het samenkomen tot de Naam van de Heer. Een broeder uit de grensplaats Busia (Oost Uganda/Kenya), **Wepukhulu James**, had in 2011 lectuur van GBV ontvangen in en kwam enkele jaren geleden in contact met broeder Deo. Broeder **Wepukhulu James** had vastgesteld dat het onderwijs in de ontvangen brochures overeenstemde met de Schrift. Hij was dan ook erg dankbaar te horen dat er elders in Uganda broeders en zusters woonden die dit onderwijs in praktijk brachten, met name het samenkomen tot de naam van de Heer. Via hem zijn er contacten ontstaan met een groot aantal groepen van gelovigen in Oost-Uganda en Tanzania. Sindsdien is het werk in Centraal- en Oost-Uganda sterk gegroeid is in de afgelopen jaren.



We zijn dankbaar dat we in Busia een groot grondstuk van een vroegere school konden kopen tegen een redelijke prijs. Dit terrein is ommuurd, heeft brede metalen toegangsdeuren en er staan vijf klaslokalen, toiletten en een klein huis. De lokalen kunnen in de komende maanden verbouwd worden tot slaapzalen en het terrein is groot genoeg voor een groot vergaderlokaal en een Bijbelcentrum. Busia is een grensplaats tussen Uganda en Kenya waardoor broeders en zusters uit deze landen makkelijk samen Bijbelconferenties kunnen bijwonen.

Tijdens ons bezoek vond op dit terrein een Bijbelconferentie plaats. De broeders van de vergadering in Busia hadden < vier gehuurde tenten laten plaatsen naast een stevige boom met brede takken. De tenten hadden ze met touwen aan elkaar hadden bevestigd, wat niet overbodig bleek bij sterke wind en regen.

Meer dan 300 broeders en zusters en belangstellenden woonden deze Bijbelconferentie bij, onder wie opvallend veel jongeren. Het overgrote deel kwam uit Oost-Uganda, maar er waren er ook uit Kenya en Tanzania. Broeder **Mukama Gerard** uit Rwanda vergezelde ons naar Busia. Hij had Oost Uganda en Kenya al enkele keren bezocht en velen in hun dorpen leren kennen. Hij kon dan ook met praktische voorbeelden het Bijbels onderwijs illustreren. Ik vraag uw gebed voor broeders zoals **v Mukama Gerard, Ssemueterike Deo (l) , Ddungu Daniel (r) >** en vele anderen die in hun eigen land of buurlanden het evangelie verkondigen en onderwijs geven aan gelovigen om hen te bemoedigen de Heer te blijven volgen in hun omstandigheden.



Ook zij hebben opnieuw de wens geuit dat zij regelmatig door andere broeders uit EU / USA worden geholpen in hun dienst. Ze waarderen het erg dat hun Bijbelconferenties worden bijgewoond door broeders van 'buiten'. Er is grote behoefte aan regelmatige Bijbelconferenties en jeugdkampen, maar de "arbeiders zijn weinig".

Een tiental broeders uit Tanzania die ook de Bijbelconferentie in Busia bijwoonden, vroegen opnieuw of we een Bijbelconferentie kunnen houden in hun woongebied in Tanzania, waar zij contact hebben met een vijftigtal groepen. Wilt u bidden dat de Heer daarvoor de deur opent op zijn tijd.

(< broeder Mukama Gerard (l) begroet een broeder uit Kenya)





(Opvallend veel jongeren woonden de Bijbel conferentie bij)

Op zondagochtend verkondigden we - broeders en zusters uit andere plaatsen in Uganda, en uit Kenya en Rwanda - samen met de broeders en zusters van de vergadering in Busia, de dood van de Heer. Voor het eerst werd de pasgedrukte liederenbundel in het Luganda gebruikt. Opnieuw bleek hoe groot de invloed is van geestelijke liederen waarvan de inhoud overeenstemt met Gods Woord.

Ik wil u allen hartelijk danken voor uw voorbede en praktische steun in de afgelopen maanden.

Met hartelijke groet in onze trouwe, liefdevolle Heer,

Hilvert Wijnholds

“Ik zal komen met de machtige daden van de Heere HEERE, ik zal Uw gerechtigheid in herinnering roepen, de Uwe alleen. O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht” (Ps 71:16-18)

PS: Graag uw voorbede voor de komende bezoeken van 15 – 30 december in Rwanda en Uganda. Een team van vier zusters zal meereizen om te helpen in kampen voor meisjes/jonge zusters in beide landen. Ze zullen tijdens ons verblijf begeleid worden door plaatselijke zusters.