

## *Verlag bezoek aan Kenia van 16 t/m 21 november 2020*

Kilkeel, Noord-Ierland, 11 december 2020

Geliefde broeders en zusters,

Zoals al gemeld in onze nieuwsbrief afgelopen maand, kon ik Kenia voor ongeveer een week bezoeken. Met alle corona-beperkingen en extra maatregelen is reizen er niet makkelijker op geworden, maar het is nog steeds mogelijk. Ik moet toegeven dat ik nogal verbaasd was over de velen die niet op de hoogte waren van de aanvullende toegangseisen in de vorm van gezondheidsverklaringen, etc., die noodzakelijk zijn om sommige landen binnen te komen. Bij aankomst in Kenia hadden velen in hier geen flauw benul van en werden tegengehouden door de douanebeambten die hen vertelden hun papieren in orde te maken, voordat ze nog een poging zouden wagen het land binnen te komen. Gelukkig kon dit formulier binnen een paar minuten online ingevuld worden (als men tenminste beschikking had over een smartphone en internet). Vergelijkbare dingen gebeurden bij terugkomst op Dublin Airport. Een masker dragen gedurende de hele reis (18/20 uur) op vliegvelden, in vliegtuigen en auto's was geen aangename ervaring.

Het was mijn eerste bezoek aan Kenia, hoewel ik de meeste broeders die aanwezig waren tijdens de meetings al eerder had ontmoet in Uganda. Het oorspronkelijke plan was om samen met br. Hilvert Wijnholds te reizen, maar zijn gezondheid verhinderde dat. Dit betekende dat de verantwoordelijkheden voor zowel het administratieve als het geestelijke deel op mijn bordje kwamen. Ik kon echter wel aan het einde van iedere dag de voortgang met hem bespreken.

Op dinsdagmorgen konden we (zes broeders uit Kenia en ik) verschillende zaken m.b.t. het werk in Kenia, en de administratieve verantwoordelijkheden daarmee verbonden, bespreken. 's Middags brachten we een bezoek aan de Keniaanse belastingdienst om een aantal zaken op te helderen. Onze gesprekken werden op woensdag vervolgd. Eén van de dingen die we besproken hebben m.b.t. de contacten met andere gelovigen is het prediken van Christus, in plaats van direct te focussen op principes of de leer en je te realiseren dat dit iets is dat verdeling kan brengen. Paulus kwam ook niet om principes of leer te prediken, hij predikte Christus, Christus gekruisigd (zie 1 Kor. 1:23). Als we Christus prediken en de gelovige heeft Hem lief, dan zal daar ook



*Gesprekken met de broeders uit Kenia*



*Lunch buiten*



*'Boekhoudles'*



*'Boekhoudles'*



*Bijbelstudies over het Lam van God*



*Groepsfoto met enkele van de gasten*

het verlangen zijn om te doen wat zijn Heer graag wil, hetgeen dan ook gelegenheid geeft andere zaken onder de aandacht te brengen. Maar de harten moeten eerst verwarmd worden door de Persoon van de Heer Jezus. Woensdagavond kwamen er zes broeders uit Uganda, na een lange reis, plus een dag aan de grens wachtend op de uitslag van de Covid-tests.

Op donderdag begonnen we met het bespreken van het leatuurwerk en het delen van de boekvoorraad in de beide landen. Aangezien veel uitgaven nu in Kampala, Uganda gedrukt worden, moet het transport van daar naar Kenia verbeterd worden. Dit werd gevolgd door uitleg van enkele algemene boekhoudkundige principes, die opgefrist en geüpdatet moesten worden. Aangezien de wetgeving in diverse Afrikaanse landen strenger wordt en meer vergelijkbaar met datgene waarmee we te maken hebben in het westen, is het noodzakelijk om het boekhoudsysteem dat de broeders nu gebruiken te updaten. Jarenlang was een Excel kasboek voldoende, maar nu wordt de overstap gemaakt naar een online boekhoudsysteem. Sommige veranderingen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk, en dit was er één van. De rest van de donderdagmorgen en een deel van de middag werden gebruikt om de nieuwe software te bespreken en uit te leggen. Hoewel het helemaal nieuw was, pakten de broeders het goed op en na enkele uren konden ze elkaar helpen en uitleggen welke stappen genomen moesten worden om een boeking te maken. Aangezien de software relatief goedkoop is, met alle valuta werkt en zowel in Engels en Frans beschikbaar is, zal het te zijner tijd ook in andere landen waar St. Aan alle volken actief is geïntroduceerd worden. De rest van de donderdagmiddag werd gebruikt voor een bespreking met de broeders uit Uganda over diverse zaken betreffende het werk in hun land.

Vrijdag en zaterdag werden gebruikt voor Bijbelstudies. Ik kon vijf lezingen geven over hoofdstukken of gedeelten die spreken van het Lam van God; Genesis 22, Exodus 12, Jesaja 53, Johannes 1:29–51, en Openbaring 5. Na elke lezing was er tijd voor vragen en bijdragen van de andere broeders. De studies werden ook bijgewoond door een aantal bevriende gelovigen uit andere groepen, die de tijd samen zeer waardeerden. We zagen, zoals eerder besproken, dat als Christus onze focus heeft, dit leidt tot vele andere (en soms leerstellige) vragen.

Na de bijeenkomsten op zaterdag werd ik teruggebracht naar het vliegveld en ik ben veilig thuisgekomen op zondagmiddag, waarna ik 14 dagen in quarantaine moest.

### **Tenslotte**

In beide landen (net als in andere landen in Afrika) is er een toenemende vraag naar het evangelie en onderwijs, een oprecht verlangen om te leren en te luisteren naar het Woord. Dit stelt de plaatselijke broeders voor een grote uitdaging: wie gaan deze enorme taak op zich nemen? Onze conclusie: “De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders...” De oplossing: “Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt” (Lukas 10:2). Bid alstublieft mee! Maar dank de Heer ook voor de vele open deuren!

Het was goed om enkele dagen door te brengen met enkele van de broeders uit Oost-Afrika. De Heer heeft veel hulp en zegen gegeven; antwoord op vele gebeden!

Met hartelijke groet, in de onze Heer verbonden,

*Paul Meijer*

