

Verlag van ons bezoek aan Uganda van 7 tot en met 19 september 2018

Simon & Pauline Attwood (Ipswich, Engeland), Paul & Renate Meijer (Oudehaske), Emanuel Munteanu (Boekarest, Roemenië)

Geliefde broeders en zusters,

Afgelopen maand gaf de Heer ons de gelegenheid om samen Uganda te bezoeken. Voor Pauline en Emanuel was het hun eerste reis naar Afrika, voor Simon was het zijn eerste reis naar Uganda. We zijn de Heer dankbaar dat alles goed is verlopen. Hij heeft ons bewaard tijdens de reizen (vanwege de hevige regen waren de wegen soms erg glad). Hij gaf gezondheid (hoewel Renate een paar dagen last had van haar ingewanden, maar ze ontving kracht om door te gaan). Maar bovenal heeft Hij onze tijd samen als bezoekers gezegend, maar ook de activiteiten die door de plaatselijke broeders en zusters waren georganiseerd in de Kasese regio (West-Uganda, aan de Congolese grens), met twee kampen, bezoeken bij broeders en zusters thuis en een conferentie.

Op 7 september hebben we elkaar op Schiphol ontmoet, waarna we naar Entebbe, Uganda, gevlogen zijn, een vlucht van ca. 10 uur. We hebben in Entebbe overnacht in een klein hotel en zijn de volgende morgen naar Mpondwe vertrokken, een rit van ca. 10 uur. We verbleven bij zuster Scovia, die ons hartelijk verwelkomde en goed voor ons gezorgd heeft.

Kampen

Net als bij de vorige bezoeken van Paul & Renate werden er driedaagse kampen gehouden, eerst voor de jongens en jonge broeders en daarna voor de meisjes en jonge zusters. Met de jongens en jonge broeders hebben we het leven van Gideon overdacht. We startten na de reguliere samenkomsten op zondagmorgen. Paul gaf een inleiding op het onderwerp en een studie over Richteren 6, enkele van de jonge broeders uit Mpondwe spraken over Richteren 7 en Simon behandelde Richteren 8. We zagen hoe Gideon, die zichzelf niet hoog achtte en een zwak geloof liet zien, door God onderwezen werd en stukje bij beetje klaargemaakt werd, om de Midianitische vijand te verslaan. Wij kunnen ons identificeren met Gideon en zijn zwakke geloof in onze eigen levens en bemoedigd worden door het feit dat God Gideon geen verwijten maakte, toen hij vroeg om tekens, maar geduldig op Gideons verzoeken inging. We hadden boekjes meegebracht waarin de betreffende hoofdstukken van Richteren en vragen waren afgedrukt, die tijdens de studies werden gebruikt. Na het kamp ontving iedereen een boekje, getiteld 'Gideon', geschreven door br. Hilvert Wijnholds, hetzij in Lhukonzo — de plaatselijke taal — of in het Engels. Velen van de aanwezigen waren uit de diverse getuigenissen in de omgeving, maar anderen kwamen van de verschillende groepen in de regio, waar de plaatselijke broeders contact



Het inpakken van bus voor de reis naar Mpondwe.



Veel koffers, vanwege de vele lectuur en knutselspullen.



Onderweg naar Mpondwe.



Bij zuster Scovia's huis.



Zondagmorgen, net voor het begin van de samenkomsten.

Emanuel spreekt tijdens de Woordbediening. Paul geeft de introductie.



Simon beantwoordt een vraag. Phesto vertaalt.



Groepsbespreking.



Groepsfoto.

mee hebben. Velen zijn gelovigen en bij sommigen konden we echt hun inzicht in geestelijke dingen waarnemen, terwijl anderen nog niet gered zijn. Daarom werd ook het evangelie dagelijks gepredikt. Willen jullie bidden voor diegenen die het evangelie hebben gehoord, maar de Heer Jezus nog niet hebben aangenomen als hun Redder?

De volgende drie dagen werd het tweede kamp gehouden. De zusters hebben tijdens de eerste twee dagen twee godvrezende vrouwen uit Oude Testament overdacht; Rebekka (Gen. 24) en Hanna (1 Sam. 1, 2). Op de derde dag hebben ze twee godvrezende echtparen overdacht; Amram & Jokebed en Aquila & Priscilla. Deze personen werden overdacht in het licht van voorbereiding op het huwelijk, het huwelijk en het huwelijksleven. Ook hiervoor hadden we boekjes met vragen, ruimte voor notities, etc., meegebracht, zodat toen ze naar huis gingen, ze iets mee konden nemen om te herlezen en om verder te bestuderen.



De kampboekjes

Pauline had deze keer, met de hulp van enkele andere zusters, het knutselwerk voorbereid. Het doel was om deze keer een naaldenboek te maken, dat iedereen mee kon nemen naar huis, met daarin enkele naalden, draad en een schaar. Daarmee kunnen ze dan thuis ook naai- en verstelwerk doen. Ze waren hier allemaal erg blij mee!

Gedurende de studies werden er veel vragen gesteld, zowel in verbinding met het onderwerp, maar ook over andere geestelijke thema's. Op de zaterdag, de laatste dag van het kamp, kwamen Simon,



Vlak voor het begin van één van de studies.



Renate spreekt over Rebekka.



Pauline spreekt over de twee echtparen.



Vrolijk zingen.



En het naaldenboek is klaar!



Groepsfoto.

Paul en Emanuel langs om een aantal vragen te beantwoorden. Maar voordat de vragen beantwoord werden, vertelde Emanuel eerst één van zijn verhalen, met een duidelijke evangelieboodschap, zoals hij dat ook tijdens andere gelegenheden deed. Gedurende het beantwoorden van de vragen, werden er steeds meer vragen opgeschreven en besteedden we uiteindelijk de resterende tijd van het kamp aan het beantwoorden van de vele vragen!

Bezoeken

Tijdens het kamp voor de jongens en jonge broeders bezochten Pauline en Renate enkele huizen in de regio, samen met enkele plaatselijke zusters. Gedurende het kamp voor de meisjes en jonge zusters deden we dat omgekeerd; de broeders maakten bezoeken. Tijdens de meeste bezoeken werden of andere broeders en zusters uitgenodigd, of de burens, zodat ze het evangelie zouden horen. We werden overal warm welkom geheten. Broeders Ssemutereke Deo en Ddungu Daniel



Bezoek en 'zondagsschool' in het huis van br. Muhunga.

Bezoek bij br. Stephene thuis.

De bijeenkomst in het hotel.

waren vanuit de Kampala regio gekomen om ook mee te helpen en de conferentie bij te wonen. De manager van het hotel waar zij verbleven gaf toestemming om een bijeenkomst te houden in het hotel voor het hotelpersoneel en andere geïnteresseerden. Het evangelie werd er gepredikt en vele vragen beantwoord. Het oorspronkelijke plan was een korte bijeenkomst van circa 20-30 minuten, maar we bleven er meer dan twee uur! Enkele van de aanwezigen vroegen om Bijbels en de plaatselijke broeders beloofden dat ze terug zouden komen en dan Bijbels mee zouden nemen. Het was prachtig om zo te ervaren dat er nog steeds open deuren zijn voor het evangelie in deze wereld!

Bijbelconferentie over de Gemeente

Gedurende de tweede week van ons verblijf daar, werd er een Bijbelconferentie over de Gemeente gehouden. We overdachten de Gemeente als het Lichaam van Christus, het Huis van God en de Bruid van het Lam. In deze drie vinden we verschillende aspecten van de Gemeente. Hier werd uitgebreid bij stilgestaan, maar ook bij onze verantwoordelijkheden die daarmee verbonden zijn. We besloten de conferentie met het overdenken van de gemeentelijke samenkomsten, in het bijzonder de samenkomst voor de broodbreking en de samenkomst voor opbouw. Het was voor iedereen opbouwend om met dit thema bezig te zijn en de liefde van onze Heer Jezus en de prijs die Hij betaalde om Zijn Bruid te verkrijgen, voor ogen te hebben.

Ook hiervoor hadden we een boekje meegenomen — in Lhukonzo en Engels — over dit onderwerp met vele verwijzingen, zodat iedereen dat kon gebruiken voor persoonlijke studie thuis of in het plaatselijk getuigenis.

Ook zullen enkele broeders van oostelijk en centraal Uganda de verschillende getuigenissen en groepen in de regio bezoeken, samen met enkele van de plaatselijke broeders, als een soort van follow-up na de conferentie, en ook om eventuele vragen die er zijn te beantwoorden.



Verskillende aspecten van de Gemeente van God, zowel in Lhukonzo als Engels.



Simon spreekt, Godfrey vertaalt.



Emanuel spreekt, Phesto vertaalt.



Wachtend op het begin van de volgende studie.



*Dubbele vertaling;
Luganda-Lhukonzo-Engels*



De laatste dag van de conferentie.



Groepsfoto.

Slot en gebedspunten

Toen we op 18 september terugreisden naar het vliegveld voor onze vlucht(en) terug naar huis, 's avonds laat, moesten we tot de conclusie komen dat de Heer geholpen had, tot in elk klein detail. Hij had voorkomen dat de vijand erin slaagde de samenkomsten te verstoren en de plaatselijke broeders en zusters te ontmoedigen. Hij heeft ons bewaard en ons samen een gezegende tijd van gemeenschap gegeven.

Hier zijn enkele punten om voor te bidden:

- Geestelijke groei, zowel voor de broeders en zusters in de getuigenissen, als ook voor hen in de groepen, die door de plaatselijke broeders en zusters bezocht worden.
- Diegenen die het evangelie gehoord hebben en nog verloren zijn.
- Bewaring tijdens reizen, wijsheid en de leiding van de Heilige Geest gedurende de bezoeken van de Ugandese broeders.
- De geplande reis van Paul en Emanuel naar Mukono (bij Kampala) van D.V. 29 november-11 december.

We willen jullie allen bedanken voor jullie ondersteuning en gebed.

Verbonden in onze spoedig komende Heer,

Simon & Pauline Attwood, Paul & Renate Meijer, Emanuel Munteanu