

Verlag van ons bezoek aan West-Uganda van 5 tot en met 17 januari 2017 – Kampen, bezoeken en boekhoudkundige bespreking

Geliefde broeders en zusters,

Vorige maand konden we de broeders en zusters in Uganda opnieuw bezoeken. Voor Renate was het haar eerste reis naar Afrika. Terugkijkend kunnen we zeggen: 'Hij heeft alles wel gemaakt'.



Kampen

Nadat we op de 5^e naar Entebbe gevlogen waren, waar we overnacht hebben, zijn op vrijdag de 6^e naar Mpondwe gereisd, waar we vroeg in de avond aankwamen. De volgende dag waren er voorbereidende besprekingen voor de kampen, aangezien het kamp voor de jongens en jonge broeders zondags, direct na de samenkomsten, zou beginnen. Zowel dit kamp als het kamp voor de meisjes en jonge zusters zou drie dagen duren. Het kamp voor de jongens en jonge broeders werd bijgewoond door circa 130 jongelui, maar ook oudere broeders waren voor de Bijbelstudies aanwezig. We zijn begonnen met een introductie, waarin we de parallellen tussen Jozef en de Heer Jezus hebben gezien. Voor elke volgende sessie was er tijd ingeruimd voor het vertellen van het verhaal en het uitleggen van de Bijbelgedeelten, waarna er een groepsbespreking was. Tenslotte werden de antwoorden van deze groepsbesprekingen samen doorgenomen en toegelicht. De aanwezigen letten goed op en waren geïnteresseerd. Er werden veel vragen gesteld – zowel over Jozef als verschillende andere onderwerpen – gedurende deze dagen. Het was bemoedigend om te zien dat de plaatselijke jonge broeders de studies goed hadden voorbereid, hetgeen opgemerkt kon worden in hun deelname in het vertellen van de verhalen en het uitleggen van de hoofdstukken die we overdacht hebben. We hebben gezien hoe Jozef – behalve dat hij een type van onze Heer Jezus is – een prachtig voorbeeld voor ons als gelovigen is, als het gaat om gehoorzaamheid, trouw en geduld en hoe hij alles als van de Heer accepteerde.

Aangezien de nieuwe Lhukonzo liederenbundels elk moment konden arriveren, hebben we ook enkele nieuwe liederen aangeleerd en enkele andere geoefend, die ze net hadden geleerd. Het is belangrijk voor de broeders en zusters om deze liederen te leren kennen, aangezien dit zeker bijdraagt aan de samenkomsten. We hebben gemerkt dat hier nog veel energie in gestoken moet worden. Voor ons – als niet-Lhukonzo sprekers – was het fijn dat de nummers in de Lhukonzo liederenbundel overeenkomen met de Engelse liederenbundel Spiritual Songs. Ook zijn de melodieën uit deze Engelse bundel gebruikt in de Lhukonzo bundel, zodat we in het Engels mee konden zingen! Hetzelfde geldt voor de Luganda bundel die in Centraal en Oost-Uganda wordt gebruikt.

Voor het kamp voor jongens en jonge broeders stonden er geen knutsel- of vergelijkbare activiteiten gepland, hoewel er 's avonds wat tijd was voor sport en spel. Hierdoor konden we veel tijd besteden aan Bijbelstudie en was er ruimschoots tijd om de vele vragen te beantwoorden. Gedurende één van de sessies werd er kort aandacht besteed aan de tabernakel en de broeders vroegen of hier meer over uitgelegd kon worden. Paul heeft daarom op maandagavond nog een PowerPoint presentatie gemaakt met behulp van de foto's van het model van P.F. Kiene. Tijdens eerdere kampen was



In de rij voor de lunch.



Br. Samuel ↑ vertaalt br. ↑ Phesto's Bijbelverhaal.



Lessen over de tabernakel.

er geen stroom in het lokaal, maar gedurende renovatiewerkzaamheden in september 2016 is het lokaal aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, waardoor we nu een beamer konden gebruiken. Dit is erg waardevol gebleken.

Op dinsdagmiddag eindigde het kamp voor de jongens en jonge broeders en de meisjes en jonge zusters arriveerden om hun kamp bij te wonen, dat de volgende drie dagen gehouden zou worden. Ongeveer 110 waren aanwezig. Gedurende dit kamp werd het leven van Esther overdacht. Dit was zeer zegenrijk. Er konden vele parallellen getrokken worden naar de dagelijkse praktijk. Denk maar aan Esthers gehoorzaamheid aan Mordechai, haar voogd (Esther 2:7, 20) en het feit dat ze tevreden was met hetgeen haar gegeven was, in plaats van allerlei bijzondere dingen te vragen (v. 13, 15). Ook was het bemoedigend om te zien hoe God achter de schermen werkte in die tijd en dat Hij alles onder controle had, zoals vandaag de dag nog steeds het geval is. Ook tijdens dit kamp werden vele vragen beantwoord. De meisjes en jonge zusters hebben ook genoten van het borduurwerk dat Renate mee had gebracht. Het meeste materiaal hiervoor was door enkele zusters in Nederland



Zr. Scovia leert de nieuwe liederen aan.

Renate legt het borduurwerk uit aan zusters Yolesi en Jennifer

De broeders bereiden de maaltijden tijdens het kamp voor meisjes/jonge zusters.

beschikbaar gesteld. Toen ze er mee begonnen, wisten ze niet precies wat ze moesten doen, maar zodra ze de slag te pakken hadden, konden ze niet meer stoppen en in elke pauze werd er verder gewerkt aan de kunstwerken!

Ook gedurende dit kamp werden er nieuwe liederen geleerd.

Het zou fijn zijn als jullie deze jongelui in jullie gebeden willen gedenken, omdat ze voor veel uitdagingen gesteld worden, ook op school. Veel scholen hebben een rooms-katholieke achtergrond, waar valse leringen gepredikt worden, zoals het vagevuur, de noodzaak van een kruis op je graf en het doen van goede werken om in de hemel te komen, etc.. Over deze onderwerpen zijn veel vragen gesteld. Het is echter bemoedigend om te zien dat velen een verlangen hebben om hun weg met de Heer te gaan.

Willen jullie ook bidden voor diegenen, die het Evangelie gedurende deze dagen hebben gehoord, maar de Heer Jezus nog niet kennen als hun persoonlijke Redder.

Bezoeken

Gedurende het kamp voor de jongens en jonge broeders was er een samenkomst voor de zusters die het kamp niet bij konden wonen en Renate kon hen bemoedigen uit het Woord. Op maandag is ze samen met een aantal andere zusters naar Rhewingo gereisd om de zusters daar te bezoeken, die in zeer armoedige omstandigheden leven. Omdat het regenseizoen erg tegen is gevallen, zijn veel gewassen verdroogd. Veel broeders en zusters zijn qua inkomen afhankelijk van de opbrengst van het land, dus dit is een grote zorg voor hen. Bidt alstublieft voor regen.

Gedurende het kamp voor de meisjes en jonge zusters kon Paul samen met een aantal andere broeders ook een aantal bezoeken in de omgeving maken.



Onderweg naar Rhewingo



Zusters Jennifer, Yolesi, Scovia en Renate in Rhewingo



'Hagepreek' in Rhewingo

Op woensdag werden de broeders en zusters in Busingo bezocht. Zodra ze daar aankwamen, werd hen gezegd, dat verderop in de vallei, een groep op hen wachtte. Dit bleek een groep te zijn, die de broeders uit dit gebied nooit eerder hadden bezocht. Ze verzochten om meer bezoeken, aangezien ze graag mee wilden horen. De broeders in het gebied rond Kasese bezoeken ca. 15 van deze groepen, waar men zeer geïnteresseerd is in de Waarheid. Ze vroegen de broeders om terug te komen, omdat ze graag meer wilden horen! Na deze tweede samenkomst hebben ze nog twee huisbezoeken gemaakt, waar zieken waren, die blijkbaar nooit door een kerk of denominatie worden bezocht. Hier kon het evangelie gebracht worden. De mensen waren erg blij hen te kunnen ontvangen en vroegen de broeders om terug te komen!

Op donderdag bezochten ze de broeders en zusters in Mahango, die recentelijk waren begonnen



*Reizen op het smalle pad...
(Busingo area)*



De brs. en zrs. van Mahango in hun nieuwe lokaal, dat nog niet helemaal af is.



De bergen van Uganda



Afscheid in Mahango



Samenkomst in een huis in Mairukumi



De bergen van Uganda

met de broodbreking. Ze hadden gevraagd om meer onderwijs aangaande de waarheden van de Gemeente. De samenkomst duurde ruim twee uur en zelfs de kinderen luisterden de hele tijd.

Deze twee bezoeken vonden plaats in de bergen, op plaatsen die niet met de auto bereikt kunnen worden. Ze moesten dus motorfietsen gebruiken en soms zelfs lopen. Reizen in deze gebieden is niet zonder gevaar, maar de Heer heeft ons allen bewaard.

Op vrijdag bezochten ze de gelovigen in Mairukumi, waar twee stops maakten werden.

Boekhoudbespreking

Na Pauls bezoek in september 2016 werd er nieuwe boekhoudbespreking voor de laatste zaterdag van ons verblijf, waarbij broeders uit Congo (DRC), Rwanda, Kenya en Uganda aanwezig waren. In



Boekhoudbespreking begint met ontbijt



Uitleg van het nieuwe kasboek



De 'boekhoudgroepsfoto'

deze bespreking werd het nieuw ontwikkelde Excel kasboek geïntroduceerd en uitgelegd. Het was een goede tijd van gemeenschap en het ontmoeten van broeders waar Paul alleen contact mee had gehad via e-mail, of alleen maar van had gehoord, maar nu konden we elkaar ontmoeten. Tijdens deze dag werden de plaatselijke boekhoudkundige eigenaardigheden besproken en het bleek dat er hierdoor nog zaken aangepast moesten worden in het kasboek. Dit zal in de komende weken gebeuren.



Zondagsschool

Op de laatste dag van ons verblijf, de tweede zondag, woonden we eerst de zondagsschool bij. Het was een bijzondere ervaring om het brood te breken met broeders en zusters uit vijf verschillende landen. Het derde vers van lied 20 (Spiritual Songs) heeft ons getroffen.



Vijf landen groepsfoto

*3 Praise the Lord! Yes, hallelujah!
Who would hush the song?
Join with saints from every nation,
Every tribe and tongue.
Praise the Lamb, for He is worthy,
Sweet eternal strain!
Hallelujah! Hallelujah!
Praise the Lord! Amen.*

Afsluiting en gebedspunten

Als we terugkijken, kunnen we zien hoe de Heer heeft geholpen en ons heeft bewaard, ons kracht en gezondheid heeft gegeven, zowel tijdens de reizen als ons verblijf daar.

Hij heeft ons veel mogelijkheden gegeven het evangelie te prediken en gelegenheden waar we bemoedigd mochten worden vanuit Zijn Woord. We zijn ook erg dankbaar dat alles goed is gegaan met onze kinderen Renate's ouders hebben op hen gepast. Veel reden tot dankbaarheid!

Zouden jullie willen bidden voor het volgende?

- De voortgang van het evangelie in Uganda
- Het gezond onderwijs van de waarheden uit het Woord van God
- Een voortdurende interesse in zowel het de evangelieboodschap als het onderwijs van de waarheid
- Geestelijke groei, zowel in de getuigenissen als in de groepen die bezocht worden
- Regen en een goede oogst, omdat dit niet alleen diegenen helpt die gewassen verbouwen, maar dat zal ook een positief effect hebben op de voedselprijzen, die op dit moment erg hoog zijn

Willen jullie ook bidden voor Pauls volgende reis naar Schotland om de broeders en zusters daar te bezoeken (van 10 t/m 20 februari) en de reis van broeders John Redekop en Tim Hadley naar Uganda en Congo (DRC) van 15 februari tot 2 maart, alles zo de Heer wil.

We willen jullie bedanken voor jullie ondersteuning en gebeden.

Verbonden in onze spoedig komende Heer,

Paul & Renate Meijer